



Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

17 april 2017

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: "Samen"

Ik heb het nooit beseft, het me ook nooit gerealiseerd wat het feitelijk betekent "samen". Alles is leuker als je het samen kunt doen. Samen een boterhammetje eten, samen op restaurant gaan, samen een terrasje doen, samen naar de schouwburg gaan, samen gaan fietsen, samen televisiekijken... Bijna alles is leuker in gezelschap.

Zoals in alle verenigingen van gepensioneerden zijn ook bij ons, vele leden alleenstaand. Alleen omdat men er zelf voor gekozen heeft, of omdat men niet graag zijn werk bij Boerenbond verloor en dat de vrouwen "toen" niet mochten blijven werken na hun huwelijk. Of alleen omdat men zijn partner verloren is, en men vanaf dan, buiten het verdriet om het gemis van een geliefd persoon, ook nog de eenzaamheid er bovenop krijgt. Zelfs als men kinderen heeft en kleinkinderen, die regelmatig komen, zelfs dan nog blijft men toch wel eenzaam achter. Ook de samenleving wordt alsmear meer individualistisch met als gevolg dat het netwerk van mensen om ons heen die steun kunnen bieden, minder hecht en steeds maar brozer wordt. Zeker in een virtuele wereld die bijna onbegrensd is en waar men misschien veel vrienden op Facebook heeft. Maar dat is helemaal niet te vergelijken met een deugddoend gesprek of bezoek. Mensen zijn sociale wezens en hebben nood aan affectie. Zelfs een sterke en onafhankelijke man of vrouw, heeft behoefte aan het delen van ervaringen, aan gesprekken, aan vriendschap, aan mensen om ons heen. Gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugd is dubbele vreugd zong men vroeger. Dat blijft nog altijd waar. Alleen zijn is zeker niet zelig. Maar toch is het zo belangrijk dat we, ook dankzij de groep leden van de Bond van Gepensioneerden van Boerenbond, samen dingen kunnen doen, samen genieten van een ontmoeting, samen op reis gaan, samen wandelen, samen Natuurlijk mag je niet te afhankelijk worden van anderen, want dan stel je jezelf kwetsbaar op. We moeten leren omgaan met de eenzaamheid, leren uitgaan van je eigen kracht, leren geborgenheid en troost bij jezelf te vinden en leren te vertrouwen op jezelf. Leren op je eentje gelukkig te zijn. Het is niet gemakkelijk en er bestaat geen proefperiode voor. Aan allen die nog samen zijn, wens ik dat het "samen" nog lang mag duren en aan alle anderen wens ik dat ze gelukkig mogen zijn in hun eentje.

Deze zomer hebben we weer een pakket aan activiteiten waar je welkom bent, bij mensen die je kent en waar je gedeelde vreugde ondervindt. Probeer het ook eens, we hebben mekaar nodig om een hechte band te smeden tussen alle leden van BGB.

Tot binnenkort,

Odette Dekeyser
je voorzitter

2. Agenda BGB voor 2017

Op de programmadag van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017 voorgesteld. Voor elk wat wils over wat er nog moet komen....

dinsdag 9 mei: wandeling in Eupen en hoge venen (datum gewijzigd !!)

15 tot 22 juni: 8 daagse reis naar **Ierland**

donderdag 20 juli: daguitstap naar omgeving van Dinant

dinsdag 22 augustus: daguitstap naar Gent

1 tot 5 september: 5 daagse reis naar **Madrid en Toledo**

dinsdag 19 september: daguitstap naar Zeebrugge

dinsdag 3 oktober: Daguitstap naar regio Diest (bestemming gewijzigd!!)

dinsdag 14 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel (Datum gewijzigd !)

donderdag 14 december: Dries Delrue: Kerstliederen

Doordenkertje van de maand :

LENTEPASEN

De bomen gaan dromen
om almaar hoger te komen
met hun kruinen in de wind.

Maar de mensen lijken
haast te bezwijken
in hun ijle vlucht omhoog.

Hun knoppen komen open
want ze blijven hopen
op de warmte van boven.

En de vogels blijven zingen
niet meer te bedwingen,
van hun vrijheid in de lucht.

In het ochtendlicht
staan bloemen opgericht
in alle geuren en kleuren.

En mensen blijven dromen
dat er ooit vrede zal komen,
voor altijd en iedereen.

Framar

3. BGB Lentewandeling in Eupen en de hoge Venen : 9 mei 2017

De lente is in het land, en dat voelen wij. Hoe kunnen we hier meer van genieten dan door een deugddoende wandeling op 'den buiten'.

De Oostkantons zijn in ons land een buitenbeentje. Door de geschiedenis heen, dan weer eens bij België dan weer bij Duitsland. En toch, dit vrij kleine landsdeel, heeft op heel wat vlakken veel te bieden: geschiedenis, cultuur, natuur, landschappen, ... Tijdens onze lente uitstap willen we jullie hiervan laten smaken

Na een deugddoende koffie en bijhorende versnapering laten we ons in de voormiddag rondleiden onder de deskundige leiding van plaatselijke gidsen doorheen mooiste delen van de stad.



In de voormiddag ontdekken we Eupen, de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap. Zij is met haar rijk cultureel aanbod en talrijke monumenten de grootste toeristische attractie in de streek. Gelegen op de beide oevers van de Wezer, bestaat de stad uit een boven- en benedenstad. De vele patriciërswohnungen uit de 18^e eeuw zijn een bewijs van de vroegere economische belangrijkheid. Vooral de bloeiende wol- en lakenindustrie zorgde voor een boeiende welvaart. Op talrijke pleinen verwelkomt de stad haar bezoekers, en laat hen voor en achter pittoresk gerestaureerde façades van culinaire streekgerechten genieten.

Intussen zal het tijd zijn om onze picknick aan te spreken. Hiervoor gaan we terug de bus op en rijden we richting Duitse grens naar Mützenich. Daar staat een bord heerlijke soep en koffie op ons te wachten In "Die Buche".

Hopelijk zijn we genoeg aangesterkt om een flinke wandeling te maken doorheen de HogeVenen.

Om eenieder de kans te geven te wandelen volgens zijn of haar mogelijkheden voorzien we een kortere (6 km) en een langere (11 km) wandeling doorheen het Brackvenn.

Dit vengebied kent als natuurgebied een bijzondere bescherming.



We wandelen over onverharde tot half verharde boswegen en paadjes, soms plankenwegeltjes om de voeten droog te houden. Dit schitterend wandelgebied herbergt specifieke elementen zoals o.m. Kaisers Bettstatt (bedstee van de Keizer).

Na de wandelingen komen terug naar "Die Buche" , en daar staat de tafel gedekt voor een stevige "Vennen-maaltijd".

Een uitdagende en beloftevolle dag wacht op je.

Het programma van deze lentewandeldag is als volgt:

Opstap in Scherpenheuvel om 7.30 u

Opstap in Rotselaar Rond Punt om 8.00 u.

Opstapplaats Chateau de Namur om 8.15 u.

10.15 u:	koffie met gebak
10.45 u:	begeleide wandeling in Eupen.
12.30 u:	picknick met soep en koffie.
13.45 u:	vertrek wandeling
17.00 u:	avondmaal.
19.00 u:	vertrek
20.30 u:	aankomst Leuven
20.45 u:	aankomst in Scherpenheuvel

PRIJS : 40,- €., daarin zijn begrepen :

- Koffie met versnapering
- Soep en koffie bij de picknick.
- Ruim avondmaal.
- Competente reisbegeleiding.
- Busreis heen en terug

U ZORGT VOOR :

- knapzak voor de middagpicknick.
- aangepast kledij met wandelschoenen.

INSCHRIJVEN:

Storten op BE91 7390 0930 0176 (739 0093001 76) van BGB met vermelding : " uw naam + wandeling Eupen op 9 mei 2017.

Inschrijven bij, en begeleiding door : (zie inschrijvingsformulier achteraan)

Jos Sannen Pastorijsstraat 20 2440 Geel tel 014/72.62.28

GSM 0476.205.148 e-mail: jozef.sannen@telenet.be

4. Interne BGB-weetjes

❖ *Moderne communicatie met BGB-secretariaat: Emailadressen*

Wie wel over een emailadres beschikt, en geen emails van ons krijgt kan dat je emailadres nog altijd doorgeven aan het secretariaat BGB :

Bond.gepens.bb@gmail.com gewoon een emailtje met de titel emailadres en uw naam.

Mis dus geen enkel bericht van BGB, en stuur uw emailadres

❖ *Fiscale aangifte inkosten belastingjaar...*

Tot vorig jaar konden we elk jaar rekenen op een mogelijkheid tot ondersteuning voor de invulling van onze "fiscale bruine vensteromslag".

Vanuit BGB werd daar de laatste jaren nog zeer weinig beroep op gedaan omwille van de eenvoudige invulling van dit document voor veel van onze leden, veel bank- en verzekeringskantoren deze hulp gratis aanboden.

Bij SBB echter is Dina Van Hulle die deze dienst al enkele jaren verleende ook op pensioen. We danken Dina dan ook voor deze bereidwillige dienst.

SBB kan echter deze dienst vanaf dit jaar niet meer vervullen aan de voorwaarden die we daarvoor kregen voor BGB.

5. Verslag bezinning Abdij Tongerlo

21 maart 2017

Met ruim zestig personen zakte BGB op 21 maart af naar de abdij van Tongerlo voor de jaarlijkse bezinningsdag. Gastspreker was Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk en Leven. Wij stelden de vraag: "Is er nog ruimte om te geloven?". Zijn antwoord was volmondig "Ja". Waarom dat blijkt verder.

Op het eerste gezicht was er vroeger meer ruimte om te geloven want de grote meerderheid was gelovig of noemde zich althans zo. Maar wie geloofde er echt? We waren kerkelijker, maar waren we ook geloviger? Geloof was bijna een automatisme dat doorgegeven werd in parochie en onderwijs. Vandaag is geloven minder evident. Vroeger was het uitzonderlijk om niet katholiek te zijn, nu om het wel te zijn.

Niet zozeer het geloof maar de kerkelijkheid is fors achteruit gegaan. Er zijn nog steeds veel zinzoekers maar ze gaan hun eigen weg. Christelijk wordt losgekoppeld₅

van katholiek of kerkelijk. Er worden persoonlijke cocktails gemaakt van geloof, zingeving, spiritualiteit en meditatie. De moderne mens is niet langer volgzaam maar geëmancipeerd. Hij maakt zijn eigen keuzes.

Paus Franciscus heeft dat goed begrepen. Hij is geen paus die dogma's en strenge regels afkondigt, maar een paus die uitdaagt om zelf na te denken en die inspireert door zelf het voorbeeld te geven. Een Kerk die wil inspireren en uitnodigen moet terug naar de bron. Waar staat het christelijk geloof eigenlijk voor?

Het christendom is de eenvoudigste godsdienst ter wereld want samen te vatten in één zin van slechts zes woorden: "Bemin God en bemin uw naaste". Eenvoudig? Toch niet, want veel te radicaal en niet vol te houden. God is niet waarneembaar en onze naasten zijn niet altijd even beminbaar. Integendeel.

Gelukkig is er het katholicisme, de meest realistische Kerk ter wereld. We aanvaarden een kloof tussen ideaal en praktijk. We waarderen het ideaal en blijven ernaar streven ook al weten we dat het nooit honderd procent te bereiken is. We accepteren het falen mits de inspanning duidelijk genoeg was. Paus Franciscus zegt: "De Kerk is er niet om de wereld te veroordelen, maar om de ontmoeting mogelijk te maken met de intense liefde die Gods barmhartigheid is. Barmhartigheid is de brug tussen ideaal en realiteit. We kunnen zowel zender als ontvanger zijn van barmhartigheid: barmhartigheid schenken en barmhartigheid krijgen. Twee benaderingen van barmhartigheid zijn mogelijk: passief en actief.

Passieve barmhartigheid is een ingesteldheid, een mentaliteit van mildheid, begrip en vergevingsgezindheid in tegenstelling tot hardvochtigheid, kilheid en starheid. Rik Torfs verwoordde het als volgt: "Barmhartigheid betekent een mens niet definitief laten vallen voor zijn fouten. Hem een tweede kans geven, waarom geen derde, soms ook een vierde. Vergiffenis is geen zwakte maar een sterkte, bevrijdt niet enkel wie vergiffenis krijgt maar ook wie ze geeft. Oog om oog, tand om tand staat haaks op deze gedachte. Rancune leidt tot niets." Dit gaat in tegen de huidige tijdsgeest waarbij alsmaar harder wordt geroepen om straf en wraak en een kordate aanpak van de minste misstap.

Actieve barmhartigheid veronderstelt daadkracht van solidariteit en hulpvaardigheid of gewoon er zijn voor de ander, al was het maar om te luisteren. Soms hebben we de indruk dat dit minder vanzelfsprekend is als vroeger. Toch mogen we ons niet laten ontmoedigen. Ook vandaag zijn er talloze voorbeelden van zichtbare en minder zichtbare inzet voor de ander. Denken we maar aan de talrijke hulpacties en goede doelen, het onmetelijke vrijwilligerswerk in instellingen, organisaties en verenigingen, de ongedwongen hulpvaardigheid in buurt en familie.

Het zijn evenveel toonbeelden van barmhartigheid. "Als wij van God barmhartigheid verwachten, laten we dan beginnen met ze onder ons te beoefenen" aldus paus Franciscus. Precies dat maakt dat de eenvoudigste godsdienst ter wereld in het dagelijkse leven verdraaid moeilijk is.

Er is nog ruimte om te geloven, ook vandaag en ook in Europa. De Kerk kan hierbij nog een grote stuwende rol vervullen mits ze zich op haar essentie concentreert en opnieuw naar buiten durft komen. Een Kerk die aanwezig is onder de mensen en haar stem laat horen, die durft verontwaardigd te zijn over wat onrechtvaardig is, die idealen formuleert zonder verwijtend te zijn voor wie faalt. Een Kerk die een positief en hoopvol verhaal brengt in tijden vol pessimisme en negatief nieuws.

* * * * *

Tijdens de koffiepauze na de bezinning kregen we van pater Kees Vanheijst een gedegen uitleg over de abdijkerk: het ontstaan, de bouw, de teloorgang na de Franse revolutie en de heropbouw, de brand in 1929, de renovatie en restauratie in de jaren negentig. Nadien konden we de abdijkerk bezoeken en het interieur bewonderen.

Vervolgens brachten we een bezoek aan het Da Vinci-Museum waar een replica van Leonardo Da Vinci's doek Het laatste Avondmaal is tentoongesteld. Conservator pater Ivo Cleiren verraste ons met een spitsvondige en humoristische toelichting over het ontstaan van het doek, de omzwervingen tot het in Tongerlo terecht kwam, de verberging tijdens de oorlogsjaren, de terugkeer naar de abdij, de bouw met inbegrip van de technische en beveiligingsvoorzieningen van de museumruimte, de inbraak, de beschadiging en restauratie van het doek. Op zijn aangeven ontdekten we in het schilderij tal van merkwaardigheden die we aanvankelijk niet gezien hadden.

De bezinningsdag werd afgesloten met een smakelijke broodjesmaaltijd in de eetzaal van Sporta naast het abdijsdomein.

Tony Lemmens

6. Proficiat aan onze jubilarissen:

80 jaar in 2017:

04/05: **Peeters Achiël (AVEVE)** Kloosterstraat 75, 2910 Essen

05/05: **Bos Magda (IDB)** Paternosterstaar 21 , 3111 Wezemaal

06/05: **Helsen Gustaaf (AVEVE)** Vleugtweg 34 , 3111 Wezemaal

18/05: **De Spiegelaere Simonne (SBB)** Nieuwstraat 15, 9910 Knesselare

60 jaar gehuwd in 2017:

02/05: **Brems Jozef** (KBC-V) met **Van Belle Godelieve**,
Blandenstraat 216, 3053 Haasrode

07/05: **Bouckaert Michel** (AVEVE) met **Vandewalle Madeleine**,
Jaagpad 5, 8630 Veurne

14/05: **Grietens Jules** (IDB) met **Van Ermen Josephine**,
Wijmaalsesteenweg 173A, 3020 Herent

17/05: **Willems Romain** (KBC-B) met **Veulemans Maria**,
Fr. Crabbestraat 21, 3050 Oud-Heverlee

29/05: **Van Even Maria** (IDB) met **Vandijck Maurice**,
Velderblok 6, 3010 Kessel-lo

50 jaar gehuwd in 2017:

06/05: **Vandevelde Jenny** (KBC-V) met **Vangrootloon Freddy**,
Hulsberg 1, 3010 Kessel-Lo

06/05: **Vanden Abeele Jan** (IDB) met **De Boer Magda**,
Dreefstraat 9, 3001 Heverlee

12/05: **Jouniaux Pierre** (KBC-V) met **Willemart Anne-Marie**,
Rue Verbeeck 55, 5001 Namur

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

15/01/2017: **Lenaerts Yves** (KBC-V), echtgenoot van **Poffé Simonne**,
Rue de la Nethen 34 , 1320 Beavechain

05/04/2017: **Wittemans Alfons** (AVEVE), echtgenoot van **Art Paula**,
Holrakkerstraat 11, 5311 Kuringen

10/04/2017: **Tourné Karel** (KBC-V), echtgenoot van **Emmy Lamberts**,
Bormstraat 105, 1880Kapelle-op-den-Bos

8. Welkom aan onze nieuwe leden

Maertens Eddy (BB) Prof. R. Verdeyenstraat 1A, 3440 Zoutleeuw

Deckers Els (KVLV/AGRA) Zonnelaan 17, 3680 Maaseik

INSCHRIJVINGSFORMULIER EUPEN EN HOGE VENEN
9 mei 2017

Terugsturen in een briefomslag vóór 1 mei 2017 naar:

Jos Sannen Pastorijstraat 20 2440 GEEL tel 014.72.62.28 GSM 0476.205.148

ofwel per e-mail jozef.sannen@telenet.be

Ondergetekende, naam:

Adres :

e-mailadres:

tel. GSM :

schrijft in voor 1 persoon. (*) 2 personen. (*)

Wandeling op datum van 9 mei 2017 in Eupen - en de Hoge Venen.

Opstapplaats (*) :

- Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 7u30*
- Rond Punt Rotselaar om 8u00*
- Chateau de Namur Blanden 8u15*

**Ik stort € (*) (40 € per persoon) op
rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)
met vermelding: naam deelnemers en Daguitstap Eupen en Hoge Venen.**

Datum: ... / ... /

Handtekening

(*) aankruisen