



Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

6 februari 2018

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter:

"Februari, Maart, dan Pasen en dan begint de lente!".

We hebben mooie vooruitzichten. Sommige krokusjes steken reeds hun kopje boven het gras en dat is een goed teken. Binnenkort stappen we geruisloos van de sombere wintermaanden naar de jonge, frisse lentetijd. Bij de vogeltjes begint het dan te kriebelen, ze zijn vooruitziend en beginnen een nestje te bouwen. Sommige vlijtige huismoeders krijgen dan ook kriebels in de buik en willen beginnen aan de grote kuis. Ik zelf ben nooit een fan geweest van de grote kuis. Toen ik nog ging werken nam ik liever regelmatig eens een kamer onder handen dan mijn vakantiedagen op te offeren aan die klus. Maar nu gebeurt er iets in mijn hoofd dat ik niet had voorzien en dat me ook niet loslaat. Ik wil opruimen, ik wil alleen wat de moeite waard is én mijn mooiste herinneringen bijhouden en nalaten. Heeft het iets te maken met mijn ziekenhuisopname? Daar ben ik niet bang voor, maar ik word toch af en toe onrustig: "stel dat er iets misloopt, wat gaan mijn kinderen dan allemaal vinden en ze zullen denken: wat heeft ons mama allemaal bijgehouden". Dat wil ik hen besparen. Aan alle dingen die ik verzameld heb gedurende al die jaren hangen voor mij vaak herinneringen vast. Maar voor hen betekent dat waarschijnlijk niet veel. Ik ga dus opruimen met in mijn achterhoofd: "hier gaan de kinderen nog blij mee zijn én ook mooie herinneringen aan ons mama."

In Zweden noemen ze die drang "döstädning" wat betekent "opruimen voor je doodgaat". Maar doodgaan ben ik nog niet van plan. Daarvoor leef ik te graag. Ik ben dus archiefdozen gaan kopen en voor ieder kind maak ik een doos met hun naam erop. Hun groen boekje "zuigelingentoezicht ten huize" van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, hun rapporten uit hun kindertijd, mooie tekeningen die ze gemaakt hebben, hun nieuwjaarsbrieven die ze schreven, dat komt allemaal in hun eigen doos. Misschien zullen ze blij zijn om dat allemaal nog eens terug te zien, of misschien interesseert het hen niet en dan mogen zij het weggooien. Dan maak ik nog een doos met mijn naam op. Al mijn persoonlijke en intieme herinneringen gaan daarin. Op die doos schrijf ik dan in grote letters dat ze ze mogen vernielen als ik er niet meer ben. Al wat er dan nog overblijft aan papier en paperassen mag weg met het oud papier. Alle recepten die ik naarstig uitscheurde, patronen die ik kopieerde, wandelingen die ik ooit eens zou maken... het mag allemaal weg.

Tegenwoordig vind je dat toch met één muisklik op je pc. Ik denk dat het een goed

werkje is voor na mijn revalidatie en ik zal blij zijn als dat opgeruimd is. Volgend jaar in de lente begin ik aan de rest, er valt nog veel weg te doen van zaken die ik vroeger allemaal nodig dacht te hebben en nu toch niet meer gebruik. Ja, de lente kriebelt en ik weet wat te doen binnenkort.

En daarna maken we terug tijd om te gaan fietsen, om te wandelen en om te genieten van het zonnetje. Ik kijk ernaar uit.

Je voorzitter

Odette

Doordenkertje van de maand:

Doosjes

Als ik herinneringen in een doosje kon stoppen, zou ik dat doen.

Een lach, een traan en zelfs een zoen.

Om dan iedere keer bij het openen hetzelfde te beleven.

Zo een onuitsprekelijk gevoel, wat je iedereen zou willen geven.

In zo een doosje, heel diep en veilig van binnen.

Waar alleen de mooiste gedachten overwinnen.

Gelukkig zijn herinneringen niet voor even.

Want zo een doosje hou je heel je leven.

2.. Agenda BGB voor 2018

donderdag 22 februari: Sonja De Becker, Voorzitter Boerenbond: knelpunten en uitdagingen in land- en tuinbouw in Vlaanderen

dinsdag 6 maart: Bezinning in de Abdij van Postel: Leen Vermeire: Christen zijn vandaag

dinsdag 17 april: Contactdag

dinsdag 22 mei: Noordzeecruise Thorntonbank

18 - 25 juni: 8 daagse vliegtuigreis Puglia Italië

donderdag 19 juli: wandeling in de Zwalmstreek

donderdag 16 augustus: Concentra en Hasselt

23 - 27 september: 5 daagse busreis Bremen, Hamburg en Lübeck

dinsdag 23 oktober: Doornik en zagerij Steengroeve in Maffle (datum gewijzigd !!)

dinsdag 20 november: Programma- en Jubileumdag

dinsdag 11 december: Bart Brinckman, journalist "De wetstraat uit de doeken"

3. BGB-Bezinning: dinsdag 6 maart 2018

Abdij van Postel

Een korte geschiedenis

In 1140 werd in Postel nabij het kruispunt van de verkeersassen Breda - Maastricht en 's Hertogenbosch - Leuven, door de abdij van Floreffe een eerste bidplaats opgericht voor de opvang van de reizigers. Die bleek al snel veel te klein en er werd overgegaan tot de bouw van een veel grotere. Zij werd in gebruik genomen in 1190 en is de oudste nog in gebruik zijnde norbertijnenkerk.

Pas in 1618 bekam de kerk met de verblijfsgebouwen het statuut van zelfstandige abdij met een eigen abt. De oudste toegangspoort voor het volk is romaans en ligt achter in de kerk rechts waar nu de devotiekapel is. De gotische sacristie dateert van 1631. Het koorgestoelte is deels van 1621 maar werd in 1930 uitgebreid. In de 17de eeuw werd de abdijskerk gedeeltelijk verbouwd van romaanse stijl naar gotische elementen. De renaissancetoren uit 1610 bevat een beiaard van 49 klokjes die nog regelmatig wordt bespeeld.

De abtswoning en het voormalig gastenkwartier, met rococo-elementen, dateren uit 1731. De voorgevel, met uitzondering van het reftergebouw, bestaande uit rechts een vleugel uit 1631 en links de vleugel uit 1731 is in 1909 gerestaureerd. Het reftergebouw is van 1743 en heeft een zoldering met Italiaans rococostucwerk van omstreeks 1750. De gastenvleugel uit 1713 bevat een mooie verzameling beeldhouwwerk en geschilderde abtsporetten uit de school van Rubens en van de hand van Hans Laagland.

Zeer gerenommeerd is ook de bibliotheekinhoud van abdij. Het oudste boek dateert van 1475. Verder zijn er merkwaardige werken uit de periode 1500 - 1540 en uit de Plantijndrukkerij.

De abdij staat verder bekend voor zijn eigen kaasproductie, de kruidentuin en de verkoop van abdijsproducten zoals abdijsbrood, abdijskaas en hesp en het Postels abdijsbier.

Onze Spreker:



Leen Vermeire is licentiaat godsdienstwetenschappen (KUL) en gaf enkele jaren godsdienstles in het secundair onderwijs in Brussel. Vanaf 1 januari 2003 is Leen stafmedewerker KVLV voor zingeving en spiritualiteit.

In die hoedanigheid zorgt Leen voor bezinningsweekends, workshops, thematische stiltewandelingen en inspirerende teksten voor de lokale KVLV-afdelingen, het maandblad Vrouwen met vaart en andere KVLV-media.

Zij begeleidt ook spirituele tochten met en voor vrouwen ondermeer naar Compostella en Assisi.

Leen werkt samen met de proosten en de pastorale medewerkers van Boerenbond en de Landelijke Gilden en vertegenwoordigt KVLV in verschillende fora zoals het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). Tevens is Leen de bezielster van de KVLV-vastenactie '40 dagen geven'.

Programma

13 u.30 Aankomst en verwelkoming.

14 u.00 Spirituele lezing over 'Christen zijn vandaag' door Leen Vermeire gevolgd door vraagstelling..

15 u.15 Bezoek van de abdijsite met gids.

16 u.30 Broodjesmaaltijd.

Praktisch

Omwille van de beperkte ruimte van de zaal is het aantal deelnemers beperkt tot 70 personen. De eerste 70 betalenden komen in aanmerking. Schrijf dus zo snel mogelijk in en zeker voor 26 februari 2018. Maak hiervoor gebruik van het inschrijvingsformulier.

Ge kunt naar de abdij komen met eigen vervoer. Er is een ruime parking aan de voorkant van de abdij (adres: Abdijstraat 16, 2400 Mol).

BGB-Bus vanuit Scherpenheuvel, Leuven en Rotselaar:

Ge kunt ook met de bus meekomen en opstappen aan:

- garage Van Aerschot (Houwaartstraat 389 te 3270 Scherpenheuvel) om **11u.15**
- station Leuven Diestsepoort om **11u.45** of aan
- de rotonde van Rotselaar om **12 u.**

De deelnameprijs per persoon bedraagt 22 euro in geval van eigen vervoer en 32 euro in geval van busvervoer.

Gelieve te betalen met overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB - Leuven met vermelding " uw naam - Postel 6/03/2017".

Contact BGB: Nestor Moors tel 089/41 13 67

4. Verslag lezing Dokter Colemont

16 januari 2018

Dr. Luc Colemont gaf een boeiende lezing over de absolute noodzaak van preventie inzake darmkanker. Zijn absolute stelling is: we mogen darmkanker geen kans geven - we moeten campagne voeren tegen darmkanker-.

Het is een lezing niet zozeer over het aspect van de ziekte, maar wel "hoe de darmkanker voorkomen?" en toegespitst op preventie en vroegtijdige opsporing.

De uiteenzetting draaide rond de volgende vragen: Waarom darmkanker vroegtijdig opsporen? Wanneer darmkanker vroegtijdig opsporen? Bij wie darmkanker vroegtijdig opsporen? Hoe darmkanker vroegtijdig opsporen?

Een aantal kanttekeningen/frappante uitspraken/vaststellingen:

Dr. Luc werd geconfronteerd met 7 nieuwe gevallen van darmkanker per maand in het St. Vincentiusziekenhuis in Antwerpen .

Darmkanker = sluipmoordenaar.... Maar als je de vijand niet kent kan je nooit de oorlog winnen...

Op datum van 16 januari 2018 werden in het jaar 2018:

256 nieuwe gevallen geregistreerd , 80 doden geteld.

In Vlaanderen: IEDERE DAG: 16 nieuwe gevallen - 5 overlijdens

Mannen en vrouwen zouden vanaf 50 jaar moeten deelnemen aan darmkanker-screening. Dit moet binnen het kader van een algemeen programma dat de kwaliteit van het onderzoek garandeert

De Faeces occult bloed test (FOBT) is op dit ogenblik de enige test die kan worden aangeraden.

'Snel met z'n allen van de pc naar de wc'

"Het is bewezen: screening naar darmkanker redt levens"

Hoeveel mensen...

Kennen het verhaal van de kleine poliep?

Hoelang het duurt tot darmkanker ontstaat?

Van poliep tot kanker kan duren van 0 tot 8 à 10 jaar

Darmkanker is "de ideale ziekte om vroegtijdig op te sporen"

Gouden Raad van dr. Luc Colemont aan iedereen vanaf 50 jaar: doosje afhalen bij uw apotheker én toepassen !!! Zeker doen !!!

Blijft van groot belang: gezonde levensstijl, voldoende beweging, alles met mate

Hoe kunnen we helpen? Graag uw aandacht voor de sensibiliseringscampagne "Stop Darmkanker" met verkoop van blauwe lintjes in apotheken.

Doordenker: "Als er iemand in het gezin kanker heeft, heeft het hele gezin kanker" (Erik Deferme)

Voor geïnteresseerden:

boek "Stop Darmkanker - Kennis delen kan levens redden" door dr. Luc Colemont - uitgeverij Lannoo Campus - € 25

website: www.stopdarmkanker.be

5. Varia

Moderne en betere communicatie met BGB

Vele van onze leden zijn vrij vooruitstrevend en hebben een PC of hebben zich de laatste tijd een PC of tabletcomputer aangeschaft en laten zich meevoeren op de golven van de moderne informatietechnologie.

Dit middel willen we echt promoten bij onze leden omdat we steeds meer en meer de communicatie met de leden via email willen doen.

We weten dat er leden zijn die wel een emailadres hebben maar bij ons daarmee nog niet bekend zijn. Ze missen daarbij een vlotte communicatie vanuit de BGB.

Wie tot nu geen berichten ontvangt via email van BGB, en wel over een emailadres beschikt kan dat doorgeven aan ons, maar dan best via een email aan Bond.gepens.bb@gmail.com gewoon met de titel emailadres en uw naam.

Omdat emailadressen steeds 100% correct moeten zijn halen we uw emailadres wel uit deze email. Het is ook mogelijk meer dan één emailadres per lid op te geven.

Mis dus geen enkel bericht van BGB, en stuur uw emailadres door.

Lode Bolckmans publiceerde zijn derde boek: "De Amulet".



Lode Bolckmans is geboren in Wortel, deelgemeente van Hoogstraten, als vierde kind in een landbouwersgezin. Sinds zijn huwelijk met Monique Schrauben, met wie hij drie kinderen heeft, woont hij ruim veertig jaar in Herentals. Lode debuteerde in 2013 met zijn roman "De Meerpaal". In 2016 verscheen het tweede boek van zijn hand: "De Vagebond".

Lode is gewezen personeelslid van CERA bank en KBC en lid van BGB.

De hoofdpersonen in zijn nieuwe roman, *De Amulet*, vonden rijkdom en succes in de bewerking en de handel in diamant. Veel jaren bleef dat erg rendabel in grote delen van de Antwerpse Kempen en bracht

het welstand bij de bevolking. In de jaren zestig begon de bewerking van diamant in belangrijkheid af te nemen en verdween die activiteit bijna volledig uit de Kempen.

Diamantbedrijven verdwenen of gingen failliet. Alleen de kapitaalkrachtigen, zoals de hoofdpersonages in dit boek, overleefden, schakelden over naar een bredere activiteit en zochten vestigingen onder anderen in Zuid-Afrika, waar de basisgrondstoffen voor de productie van juwelen te vinden zijn.

In dat kader speelde het verhaal van de succesvolle, maar ontrouwe zakenman zich af. Hij zocht zijn heil in Zuid-Afrika, zijn vrouw leefde vrij en ongebonden in Antwerpen. De kinderen, genietend van hun ongecontroleerde vrijheid, liepen verloren in de decadente wereld van hun ouders en kozen hun eigen weg. De dood van één van de kinderen, de zoektocht naar de daders en de levensbedreigende ziekte van haar man, brachten beide ouders terug samen.

Het boek wordt gedrukt bij de uitgeverij Boekscout.nl; kost 21,99 €, verzendingskosten inbegrepen en kan rechtstreeks besteld worden bij Boekscout.nl

Ook mijn vorige boeken kunnen elektronisch nog besteld worden bij Boekscout.nl.

De Meerpaal, ISBN 978-94-022-0026-3

De Vagebond, ISBN 978-94-0222-337-8

Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met de auteur: Lode Bolckmans, GSM 0496.811218; e-mail: lode.bolckmans@telenet.be

Deze tekst werd ons medegedeeld.

6. Proficiat aan onze jubilarissen:

90 jaar in 2018:

11/03 : *Galia Leo (KBC-V) Vogelzang, Tervuursesteenweg 290/0001
3001 Heverlee*

80 jaar in 2018:

06/03: *Fank Joseph (BB) Asteneterstrasse 60, 4711 Lontzen*

28/03: *Pauwels Augusta (KBC-V) Parkdallaan 22, 3001 Heverlee*

31/03: *Lemmens Emiel (AVEVE) Duinbergstraat 13, 2480 Dessel*

50 jaar gehuwd in 2018:

01/03: *Mels Elfrid (KBV-V) met Van Der Sijpe Rita ,
Vissegatstraat 67, 3071 Erps-Kwerps*

09/03: *Milis Julien (KBC-V) met Vleminckx Lucienne,
Westmeerbeeksesteenweg 13, 2230 Herselt*

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

24/01/2017: *Hilda Douven (KVLV)*

24/01/2018: *Michel Desmet (BB) , echtgenoot van Marguerite De Mulder,
Houte 105, 9860 Oosterzele*

8. Welkom aan onze nieuwe leden

Laermans Frieda (KBC-B) Ganzendries 43, 3300 Tienen

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Bezinning in Abdij van Postel 6 maart 2018

Terugsturen in een briefomslag vóór 26 februari 2018 naar:

Nestor MOORS Bruulstraat 9, 3740 Eigenbilzen - Bilzen

of via e-mail naar: nestor.moors@skynet.be

Aandacht: Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 70 personen. Gelieve in te schrijven én te betalen. De eerste 70 betalingen komen in aanmerking. Let wel, ook na of met de betaling moet worden ingeschreven.

Ondergetekende, naam:

Adres :

Postcode : Gemeente:

e-mailadres:

Tel. GSM :

schrijft in voor : 1 persoon. 2 personen. (*)

Deelnameprijs per persoon:

- eigen vervoer: € 21,00
- deelnameprijs met autocar: € 31,00
- **Opstapplaats (aanduiden met X):**
 - Garage Van Aerschot Scherpenheuvel **11u15**
 - Station Leuven Diestsepoort om **11u45**
 - Ronde Rotselaar om **12u00**
- komt rechtstreeks naar parking van Postel
Ik stort : € (€ 22,00 eigen vervoer) - (€ 32,00 autocar) per
persoon op rekening **BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)** van
BGB - met vermelding: " uw naam - Postel 6/3/18 "

Datum:

Handtekening

* aankruisen, indien van toepassing