



**Secretariaat** : Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar 016/58.09.27  
Email: [Bond.gepens.BB@gmail.com](mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com) Website: <http://www.b-g-b.be/>

Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks  
V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven  
Leuven Mail, P924176

01 juli 2020

## 1. Ga even zitten en lees



### Het woordje van de voorzitter:

#### **Weer een ervaring rijker...**

In normale tijden vergadert het bestuur BGB elke maand op de Boerenbond om de komende activiteiten in een definitieve plooi te leggen. Ook hier heeft corona roet in het eten gestrooid. Vanaf begin maart werden onze vergaderingen noodgedwongen opgeschort. We bleven wel contact houden, deels telefonisch, deels via mail. Telkens dezelfde agenda:

wat met onze eerstvolgende activiteiten? Het antwoord was telkens hetzelfde: uitstellen.

De afgelopen maand (juni) hebben we wel vergaderd zij het op afstand. Hoewel ik zelf nogal sceptisch stond tegenover dit experiment moet ik bekennen dat het enorm is meegevallen. Mits een goede begeleiding is het eigenlijk kinderspel. Wellicht is dit een goed alternatief vooral als er slechts een beperkte agenda is. Geen coronaremmingen, geen tijdrovende verplaatsingen, geen fileleed, geen parkeerprobleem. Toch geniet het fysisch vergaderen nog altijd mijn voorkeur. De bespreking verloopt wat minder strak en er is meer ruimte voor nuancering en interactie. En toegegeven, binnen bepaalde perken hebben niet ter zake doende uitweidingen ook hun charmes. En niet te vergeten de traktatie met taart volgens een vastgelegde beurtrol.

Wat we vorige maand al vermoedden is nu bevestigd. De daguitstap naar Vogelsang, gepland op 28 augustus, wordt opgeschort tot volgend jaar. Hetzelfde gebeurt voor de meerdaagse reis naar Normandië. Ook het museum 44 en het fruitbedrijf Van Hellemont in Meensel-Kiezegegem hebben laten weten dit jaar geen grote groepen meer te willen ontvangen.

We blijven hopen dat de programma- en contactdag op 17 november nog te redden valt. Hiervoor is evenwel nog een verdere terugdringing van het coronavirus en een verregaande versoepeling van de crisismaatregelen nodig. Ik hoop dat we gaandeweg terug een minder geremde levenswijze kunnen herwinnen en dat bedreigende opstootjes uitblijven. Vingers gekruist houden!

Tony

## 2.. Agenda BGB voor 2020

*De geplande activiteiten van 2020 zijn sedert maart allemaal uitgesteld, en worden in principe herpland in 2021. Maar uiteraard later meer.*

*17 - 25 mei: 9 daagse reis Israël. Uitgesteld*

*woensdag 10 juni: bezoek en wandelen in Durbuy en Wéris: uitgesteld*

*Zaterdag 4 juli: Bezoek havenhuis Antwerpen : Uitgesteld*

*zaterdag 25 juli: daguitstap Rotterdam : uitgesteld*

*donderdag 27 augustus: Vogelsang en bruinkoolwinning: uitgesteld*

*12-16 september: autobusreis Normandië . Uitgesteld en gepland in 2021*

*donderdag 22 oktober: het drama van Meensel-Kiezegem: uitgesteld*

*dinsdag 17 november: Contactdag, Programma- en Jubilarissendag Den Egger  
Scherpenheuvel : afwachtend*

*donderdag 17 december: erfenisrecht of een ander actueel onderwerp*

*Herneming bezoek vliegbasis Kleine Brogel is aangevraagd, datum nog onbekend en zal ook in 2021 gepland worden.*

### HOE MOET HET NU VERDER MET ONS JAARPROGRAMMA?

De bezinningsdag in maart en de contactdag op 21 april werden afgelast. We nemen ons voor de contactdag dit jaar te combineren met de programmadag en de viering van de jubilarissen op 17 november als dat dan kan doorgaan.

De daguitstap met wandeling in Durbuy, gepland op 10 juni, wordt afgelast. Het bezoek havenhuis Antwerpen van zaterdag 4 juli en de daguitstap Rotterdam op zaterdag 25 juli zijn ook afgelast.

Ook de daguitstap Vogelsang en bruinkoolwinning (donderdag 27 augustus), de daguitstap Meensel-Kiezegem (donderdag 22 oktober).

U zal wel begrijpen dat het ook voor ons geen prettig verhaal is ... De programmatie valt in duigen, er zijn geen activiteiten meer, en de missie zelf van BGB wordt aangetast als sociaal trefpunt voor onze leden.

Maar we houden er de moed in, en zien reikhalzend uit naar betere tijden.

Het einde van de coronacrisis is nog niet helemaal in zicht. Maar er is hoop en de zon schijnt. Het virus ebt langzaam weg.

We hopen uiteraard dat het goed gaat met jullie gezondheid en dat we deze moeilijke periode stilaan kunnen afsluiten.

**Onze tips:** hou het veilig en hou afstand met gezond verstand, alleen niet te dicht bij elkaar gaan staan en lopen. En je handen niet alleen in onschuld maar vooral met veel zeep wassen.

En vergeet de mondmaskers niet. Kleurig en fleurig als het kan.

**Je hoort nog van ons ...**

### 3. Toch BGB blijven verbinden

Nu we in hoofdzaak in ons "kot" blijven, is er veel vrije tijd voor meer creatieve activiteiten... Dat we als BGB toch kunnen bijdragen tot het "verbinden" van de leden en het creatieve daarin willen aanmoedigen, kan bijvoorbeeld met een publicatie met een zinvolle tekst, een extra activiteit.....

Wie wil vertellen hoe hij of zij de quarantaine speciaal creatief beleeft mag dit altijd doorsturen naar onze email [Bond.gepens.BB@gmail.com](mailto:Bond.gepens.BB@gmail.com)

Alle initiatieven zijn nog altijd van harte welkom!

We willen de meest interessante stukjes dan ook publiceren. Het is een middel om toch verbonden te blijven. Zo hebben we wel enkele initiatieven binnen gekregen waarvan je er hierna kunt lezen ...

## mensheid

### Ik ben het CORONAVIRUS en ik richt me met deze mijmering tot de mensheid

De aarde fluisterde, maar je hoorde het niet.  
De aarde sprak, maar je luisterde niet.  
De aarde schreeuwde, maar je zette haar uit.

En zo ben ik geboren...  
Ik ben niet geboren om je te straffen.  
Ik ben geboren om je wakker te maken.

De aarde riep om hulp...

Massale overstromingen. Maar je luisterde niet.  
Brandende branden. Maar je luisterde niet.  
Sterke orkanen. Maar je luisterde niet.  
Angstaanjagende tornado's. Maar je luisterde niet.

Je luistert nog steeds niet naar de aarde als  
oceaandieren sterven als gevolg van verontreinigende stoffen in de wateren.  
Gletsjers smelten in een alarmerend tempo.

Ernstige droogte.  
Je hebt niet geluisterd naar hoeveel negativiteit de aarde ontvangt.

Non-stop oorlogen.  
Non-stop hebzucht.  
Je bleef maar doorgaan met je leven.

Het maakt niet uit hoeveel haat er was.  
Het maakt niet uit hoeveel moorden per dag.  
Het was belangrijker om die nieuwste iPhone te krijgen dan zorgen te maken over wat de aarde probeerde te vertellen..

Maar nu ben ik hier.

En ik heb de wereld laten stoppen op zijn sporen.  
Ik heb je eindelijk laten luisteren.

ik heb je zijn toevlucht laten zoeken.  
Ik heb je laten stoppen met denken aan materialistische dingen.

Nu ben je als de aarde...  
Je bent alleen bezorgd over je overleving.  
Hoe voelt dat?  
Ik geef je koorts. Als het vuur op aarde brandt  
Ik geef je ademhalingsproblemen. Als vervuiling de aarde lucht vult.  
Ik geef je zwakte als de aarde verzwakt elke dag.

Ik heb je comfort afgepakt.  
Je uitjes.  
De dingen die je zou gebruiken om de planeet en haar pijn te vergeten.  
En ik deed de wereld stoppen ...

En nu...

China heeft een betere luchtkwaliteit..  
De lucht is helderblauw omdat fabrieken geen vervuiling aan de lucht van de aarde spuwen.  
Het water in Venetië is schoon en dolfijnen worden gezien.  
Omdat de gondelboten die het water vervuilen niet worden gebruikt.

Je moet de tijd nemen om na te denken over wat belangrijk is in je leven.  
Nogmaals, ik ben hier niet om je te straffen. Ik ben hier om u wakker te maken...  
Wanneer dit alles voorbij is en ik ben verdwenen ... Denk aan deze momenten..

Luister naar de aarde.  
Luister naar je ziel  
Stop met het vervuilen van de aarde.  
Stop vechten tussen elkaar.  
Stop met je zorgen te maken over materialistische dingen.

En begin je burens lief te hebben .  
Begin om de aarde en al haar wezens te geven.  
Begin te geloven in een Schepper.  
Want de volgende keer kan ik nog sterker terugkomen .....

Ondertekend

**Coronavirus**

(Geschreven door: Vivienne R Reich)



## De CORONA van Lars en Lena

Ze liepen wat verveeld en bezorgd rond en geraakten niet meer aan het spel.

Lars en Lena, vijf en zeven jaar.

"Waarom komen oma en opa niet op bezoek? Ik zou ze een dikke knuffel willen geven."

Mama zocht zichtbaar naar een gepaste uitleg.

"Opa is mijn grote vriend. Hij kan mooie verhaaltjes vertellen. Wanneer komt hij?", wilde Lena weten.

'Opa moet in zijn kot blijven', zei mama bezorgd.

'Waarom? In zijn schapenkot? Moeten de schapen lammetjes krijgen misschien?'

Mama glimlachte en deed een poging om alles uit te leggen.

'Luister, Lena, opa heeft schrik van de stoute corona en blijft in zijn kot samen met oma. De dokter heeft gezegd dat ze moeten opletten en beter een tijdje thuisblijven. Maar mama en papa zijn nu veel thuis om voor jullie te zorgen.'

'Ja, ik vind dit leuk. Papa is nu een beetje mama geworden, en mama een beetje papa.'

Lars had alles gehoord en wilde méér weten.

'Mama?'

'Ja?'

'Onze buur Marc praat niet meer. Hij roept altijd van ver in zijn tuin en ook op straat. Heeft hij ook corona?'

Papa kwam op het goede moment juist binnen en zag dat Lars nog vragen had.

'En Lars, je moet nu niet meer naar school. Vertel eens.'

'Er gebeuren rare dingen papa. De juf stuurt huiswerk op om te maken en mama is een beetje juf geworden. Mijn vriendjes mogen niet komen om te spelen. Ik vind dat niet leuk.'

'Ja, Larsje, de dokter zegt dat we beter thuisblijven en goed voor elkaar zorgen. Maar er zijn toch nog leuke dingen om te doen hé.

Maak eens een mooie tekening voor de juf en schrijf eens een briefje aan oma en opa. Straks kunnen we ook eens bellen of skypen. Dan kan je ze ook zien.'

Lars bekeek zijn papa en was schijnbaar gerustgesteld.

De kleine Lena liet mama niet gerust.

'Mama, corona is toch goed voor de kindjes.'

'Nee, Lena, het is gevaarlijk. Waarom denk je dat?'

'Het is nu toch altijd vakantie, coronavakantie. Dat is beter dan gewone vakantie.'

'Waarom?', vroeg mama.

'Coronavakantie duurt veel langer dan gewone vakantie', zei ze met veel overtuiging.

Even later was ze opnieuw aan het spel geraakt met haar poppen.

'Mama?'

'Ja?'

'De mevrouw van de televisie zegt dat er in Spanje veel mensen sterven van de stoute corona.

Sinterklaas woont in Spanje.

Hij zal toch niet doodgaan hé, mama?'

Sinds José De Marez op pensioen is schrijft hij geregeld humoristisch getinte cursiefjes. Zijn eerste boek is door sommige leden wel bekend: 'Het Bijzonderste lukt nog'.

Zijn tweede 'OPA WIL NOG GROEIEN' verscheen in 2018.

Het is een korf vol leuke verhalen over kleinkinderen met hun oma en opa. Spontane en fantasierijke alledaagse onderwerpen met de nodige humor. Oma en opa koesteren hun kleinkinderen als hun grootste fortuin.

Bij belangstelling kan het boek besteld worden voor slechts 10€ (+ verzendkosten).

U kunt mailen of bellen: [jose.demarez@hotmail.com](mailto:jose.demarez@hotmail.com) 056/456610 of 0474/874850



## MamaMito

Heel speciaal dan voor onze BGB-dames, maar ook voor de geïnteresseerde leden en hun partners. Vermoedelijk zijn er velen toch wel nieuwsgierig naar hun voorouders, en dan vooral naar hun voormoeders : moeder, grootmoeder, overgrootmoeder .... enz

Recent is **MamaMito** geboren: MamaMito is een organisatie van "Histories" vzw, KU Leuven, VUB, Meemoo en Familiekunde Vlaanderen.

MamaMito is een "Citizen Science Project" gesubsidieerd door EWI-Vlaanderen. Duik in de stamboom van je **voormoeders**, vind onverwachte verwanten, ontdek je moederlijke Mito-DNA en help mee de wetenschap vooruit!

**Nieuwsgierig?** Open Google - zoek **MamaMito.be** - en je kunt er alles over lezen. Deelname is gratis en kan tot eind augustus 2020.

De bedoeling is om zoveel mogelijk deelnemers te vinden en uiteindelijk een match te vinden en bij dezelfde voormoeder terecht te komen!!

**Hulp nodig?** Bekijk vanuit je kot de gratis MamaMito-webinar op de website.

Dit idee is ons toegezonden door Virginia Hoeterickx.

Daarover getuigt Virginia zelf: "ikzelf heb deelgenomen en heb 8 voormoeders gevonden. Mijn oud-betovergrootmoeder is geboren in 1680."

Er komt natuurlijk wat opzoekingswerk bij te pas. Te vinden bij. o.a. de digitale bestanden van de Rijksarchieven Rouwbrieven, bidprentjes, trouwboekjes enz. van hun groot-en overgrootouders.

Maar, we hebben een zee van tijd, niet?

Wie al enige ervaring heeft met dit soort opzoekingen, en echt geïnteresseerd is en verder daarin wil zoeken, kan met Virginia Hoeterickx contact opnemen tel 016/622430. Ze wil zeker helpen en je wegwijs maken in de verschillende sites.



# Waarom coronataks op ouderen een onzinnig idee is...

Door de directeur van de Vlaamse Ouderenraad is er gereageerd op een uitspraak van een gedragseconoom omtrent een "speciale coronabelasting" door ouderen te betalen. Gezien wij als leden-BGB ons hierbij aangewezen voelen willen de reactie van de directeur van de Vlaamse Ouderenraad, Nils Vandenweghe, hierna integraal weergeven.

Uiteraard delen we zijn mening.

*"Voorzichtig uit de coronacrisis komen dwingt ons om op verschillende terreinen na te denken over een exit strategie. Ook op economisch vlak, want deze coronacrisis zal ons duur komen te staan. Letterlijk. Een voorstel dat in het oog springt, gelanceerd door gedragseconoom Jan-Emmanuel De Neve, is een coronataks die oudere generaties zouden moeten betalen. De Vlaamse Ouderenraad hekelt het voorstel.*

## **Een opmerkelijk voorstel**

*Terwijl veel van zijn collega's zich nog volop het hoofd breken over wat uiteindelijk de economische impact van de coronacrisis zal zijn, trapt gedragseconoom Jan-Emmanuel De Neve alvast het debat op gang over wie dat allemaal gaat betalen. Niet schuw voor enige controversie lanceert hij het voorstel van een 'coronataks': een belasting die oudere mensen betalen, "uit dank voor de inspanningen van de jongere generaties".*

*Een belasting die we laten betalen door de mensen wiens leven we hebben gered... Het is op z'n minst een opmerkelijk idee.*

*Eerst en vooral omdat niet alleen ouderen kwetsbaar zijn voor het virus. Ook jongere mensen, en niet alleen deze met een chronische ziekte, hebben we met de maatregelen extra beschermd. Willen we hen dan ook extra belasten, als welwillend gebaar voor de opoffering die gezonde mensen voor hen doen? Allicht niet.*

*Dan zijn er ook nog alle gepensioneerde artsen en verpleegkundigen en zelfs gewone mensen die met gevaar voor eigen leven als vrijwilliger naar de werkvloer terugkeerden om de noden te helpen opvangen. Die moeten we misschien toch een vrijstelling geven. En wat met de duizenden ouderen die de voorbije maanden iemand dierbaar zijn verloren? Geven we hen ook een 'korting' op deze 'bedanking'?*

*Het mag duidelijk zijn dat het voorstel **weinig voeling** heeft met wie echt geleden heeft, of zich voluit gesmeten heeft, doorheen deze crisis. Met een belasting op wie 'gered' is, kiezen we ook resoluut voor een model dat maatschappelijke kosten afwentelt op wie kwetsbaar is zonder naar draagkracht te kijken. Dat staat haaks op alle solidariteit en sociale zekerheid die we als samenleving hebben opgebouwd.*

## **Een klap in het gezicht.**

*Het onbezonnen ballonnetje dat de gedragseconoom oplaait, komt bij veel mensen hard aan. Dat merkt men nu al aan alle **reacties van ouderen** die we binnenkrijgen.*

*Eerst kregen ouderen te horen dat ze misschien niet meer zouden kunnen rekenen op intensieve zorgen, en 'opgeofferd' zouden worden voor wie jonger is. Dan kwam de uitspraak dat ze minstens tot het einde van het jaar in hun kot zouden moeten blijven. Nu komt daar de piste van een **financiële afstraffing** bij. De impact van die constante stroom aan bedreigende berichten op het mentaal welzijn laat zich makkelijk raden. En dat bovenop de stress, angst en verlies die deze pandemie al met zich meebracht.*

## **Wat telt?**

*Frappant is ook dat de dankbaarheid van ouderen voor de econoom pas van tel is wanneer ze financieel uitgedrukt kan worden. Wanneer ze cash op de rekening verschijnt.*

*Daarmee schrijft hij de waarde van alle immateriële hulp en steun van wie ouder is aan wie jonger is schijnbaar af als irrelevant.*

*Nochtans is 1 op 4 vrijwilligers in Vlaanderen ouder dan 60 jaar. Hun inzet is van onschatbare waarde. Dankzij deze vrijwilligers kunnen verenigingen en sportclubs jongeren binnenkort weer een uitlaatklep bieden. En wie staat, van zodra het kan, weer klaar om de kleinkinderen op te*

*vangen wanneer de combinatie werk en gezin jonge koppels boven het hoofd stijgt? Juist, de grootouders. Om nog maar te zwijgen over de vele ouderen die een rol opnemen als mantelzorger.*

*Kunnen we de economische waarde van al dat sociale engagement alvast fiscaal in mindering brengen van de taks?*

### **Samen werken aan duurzame oplossingen.**

*Het mag duidelijk zijn, ouderen dragen bij aan onze samenleving. En willen dat ook in de toekomst blijven doen. Die samenleving zal na de coronacrisis heropgebouwd moeten worden. Met veel geëngageerde handen. En inderdaad, ook met financiële middelen.*

*Die uitdaging moeten we samen in dialoog bekijken. Tot duurzame oplossingen komen zal inspanningen vragen, over generaties en sectoren heen. Daar zijn ook ouderen zich van bewust. Maar wat niemand vooruithelpt, is vervallen in een rondje vingerwijzen en zwartepieten. Het is extra pijnlijk wanneer dat gebeurt op de kap van een groep mensen wiens stem in heel dit coronaverhaal al veel te weinig is gehoord.*

### **De weg vooruit.**

*Over één punt zijn we het eens: in zijn boodschap spreekt De Neve over de ongelooflijke inspanningen en **stroom aan solidariteit**. Die is ongezien. Duizenden mensen steken op dit moment de handen uit de mouwen om toch maar iets te kunnen betekenen voor hun omgeving, waaronder heel veel ouderen. En hun dankbaarheid is enorm. Laat ons die solidariteit vasthouden en koesteren. Samen kunnen we de samenleving die ouderen de voorbije generaties opbouwden, terug in ere herstellen”.*

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad





## 4. Proficiat aan onze jubilarissen:

### 90 jaar in 2020:

01/07: **Henno Serge** (ABB), Kapelberg 26 , 3001 Heverlee

### 80 jaar in 2020:

08/08: **De Smet- Van Ginderachter Annie** (Weduwe René De Smet CPD)  
Ellestraat 4 B, 3020 Herent

19/08: **Beke Jos** (AVEVE) Leuvensebaan 103, 3040 Huldenberg

### 60 jaar gehuwd in 2020:

06/08: **Timmermans Gaston** (ABB) met **Stevens Julia**  
Lofdreef 43, 3010 Kessel-Lo

17/08: **Depoorter Willy** (SBB) met **Dries Julia**,  
IJzerenpoortstraat 33, 3000 Leuven

29/08: **Claes Louis** (ABB) met **De Coninck Elisabeth**,  
Eendenplasstraat 80, 9940 Evergem

### 50 jaar gehuwd in 2020:

08/08: **Van Tulder Wilfried** (AVEVE) met **De Wilde Nelly**,  
Wijnbergstraat 36, 3052 Blanden

10/08: **Rens Jos** (KVLV) met **Reymen Hilde**,  
Biezebeemden 20, 3272 Testelt

14/08: **Nuage Jacqueline** (ABB) met **November Alfons**,  
Populierenlaan 9, 3210 Linden

21/08 : **Mineur Magda** (ABB) met **Nagels Willy**,  
Baaistraat 22, 3470 Kortenen

22/08: **De Smet Carlos** (SBB) met **Van Canegem Anne**,  
Oude Tieltstraat 1/001, 8755 Ruiselede

22/08: **Thijs Baziel** (AVEVE) met **Wissaert Viviane**,  
Schoolstraat 16 bus 103, 3020 Herent

29/08: **Stienlet Huberta** (BB) met **De Schouwer Pieter**,  
Peulisbaan 46, 2820 Bonheiden

## **5. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden**

27/03/2020: Timmermans Lucienne, weduwe van Van De Broeck Denis (ABB)

09/05/2020: **Jozef Nys** (ABB), Koning Albertlaan 2/K117, 3200 Aarschot

26/05/2020: **Michielsens Hugo** (AVEVE), partner van Fracine Cools,  
Dorpstraat 79 VD1R, 2940 Stabroek

04/06/2020: **Kinnaer Paul** (ABB), weduwnaar van Monique Es,  
Broedersblok 48, 3300 Hakendover