



Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter:

Herwonnen vrijheid met een bittere nasmaak.

Ons optimisme was te groot. De herwonnen vrijheid ging, om erger te voorkomen, na nauwelijks één maand op de schop. Jammer maar begrijpelijk.

Wellicht zijn onze beleidsverantwoordelijken, maar ook wij als burgers, te voortvarend geweest.

De nieuwe maatregelen noodzaken ons om op de programma- en jubilarissendag opnieuw het covid safe ticket te vragen. Gelukkig zijn vele leden al vertrouwd met deze handelwijze. Voor alle zekerheid werden alle deelnemers gecontacteerd zodat zij zich in orde kunnen stellen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de programmadag zonder beperkingen te laten verlopen. Eens binnen is een mondmasker niet langer verplicht en kan iedereen vrij bewegen. Toch is er niet het minste bezwaar om binnen een mondmasker te blijven dragen. Het bestuur zal trouwens het voorbeeld geven tijdens het officiële gedeelte. Op de receptie achteraf zal het wel achterwege blijven, anders kunnen we niks drinken en dat zou jammer zijn.

Na anderhalf jaar covidcrisis beginnen stilaan evaluaties en beschouwingen boven water te komen. Wat mij opvalt is dat er uitermate voorzichtig werd opgetreden om de publieke opinie, lees de kiezer, niet voor het hoofd te stoten. Of dit de goede aanpak is betwijfel ik. Zo begrijp ik niet dat er in de beginfase getalmd werd met het uitvaardigen van een absoluut reisverbod. Evenmin begrijp ik dat er geen vaccinatieverplichting werd ingevoerd, niet alleen voor de zorgverstrekkers maar voor gans de bevolking. Recent is er de terughoudendheid om het dragen van een mondmasker terug te verplichten en nog erger het algemeen verplicht gebruik van het covid safe ticket. Vaak wordt er dan geargumenteerd met juridische bezwaren zoals de bescherming van de privacy of met de hoge vaccinatiegraad die geen verregaande maatregelen vereist. Wat het eerste betreft, de juridische bezwaren,

als die al terecht zijn kan de wetgever er toch voor zorgen dat die kunnen opgeheven worden. Wat de vaccinaties betreft is er inderdaad geen garantie dat zij verdere besmettingen kunnen voorkomen, maar wel ergere medische gevolgen. Zelfs met een vaccinatiegraad van 80% is er nog 20% of 1/5 niet gevaccineerd . Ik denk dat vele politieke partijen met zulke score bij de verkiezingen een gat in de lucht zullen springen.

Wat mij ook ergert is de traagheid en verwarring in de besluitvorming. In een crisissituatie, zoals een pandemie, is een snelle, doortastende en doeltreffende aanpak van levensbelang. Vaak wordt de besluitvorming gehinderd door verplicht overleg met jan en alleman, verplichte raadpleging van god en klein pierke, door eindeloze beroepsprocedures, door opportunistische politieke zienswijzen, door grendelwetten, door een gammele bevoegdheidsverdeling tussen de beleidsniveaus. Het meest pijnlijke is dat onze beleidsmakers al deze hinderpalen zelf installeren en zichzelf zo buiten spel zetten. Er is nog werk aan de winkel.

Goede moed gewenst en een aangenaam najaar.

Tony

Onze verdere planning !

Dinsdag 16 november worden we opnieuw in Den Egger in Scherpenheuvel verwacht voor de viering van de jubilarissen van 2020 en 2021 evenals de aankondiging van ons jaarprogramma 2022. We beginnen er aan om 13u30. Uiteraard iedereen welkom.

Er kan nog ingeschreven worden tot 7 november. Zie maandbrief van oktober, of ook via de BGB-website kan er ingeschreven worden..

Denk erom dat we moeten werken met het "Covid Save Ticket" omdat we met meer dan 200 leden binnen zullen zitten. En we willen het veilig houden, voor iedereen.

Het programma BGB voor 2022 zal er uiteen gezet worden, en er zit wellicht iets in voor ieder wat wils

Luisterlezing "OORLOG in kleinkunst en chanson"

door Dries Delrue op dinsdag 14 december 2021

Oorlog is een thema dat dichters en chanson-auteurs vaak heeft geïnspireerd. Vooral teksten over wat oorlog de gewone mensen aandoet werden gezongen.

Dries Delrue, chansonnier sinds zijn jeugd, selecteerde 19 liederen rond dat thema die in het Nederlands of in een Vlaams dialect gezongen zijn.

Een aantal daarvan werden uit een andere taal naar het Nederlands vertaald. Veel liederen hebben met de twee wereldoorlogen te maken maar andere zijn tijdloos en universeel.

Met deze aangrijpende luisterlezing is Dries niet aan zijn proefstuk toe. Reeds eerder heeft hij luisterlezingen samengesteld over Jacques Brel, over de invloed van het Franse chanson op het Nederlandstalige chanson, over Parijs en over De Grote Oorlog. Voor BGB gaf hij in december 2017 een speciaal samengestelde luisterlezing met liederen en chansons rond Kerst.

Dries maakte reeds als tiener kennis met het Franse chanson. Via het radioprogramma "De charme van het chanson" leerde hij al vlug alle belangrijke Franse chansonniers kennen maar ook de Nederlandstaligen die vijftig jaar geleden 'kleinkunstenaars' werden genoemd. Het betere lied boeide hem zodanig dat hij ook vele tijdschriftartikels en boeken over zowel Franse als Vlaamse en Nederlandstalige chansonniers las. Nadien is hij zelf in tijdschriften als "Gandalf" en "New Folk Sounds" gaan schrijven. Hij gaf voor diverse verenigingen reeds tal van voordrachten en lessenreeksen over het chanson. Meermaals was hij te gast op de radio ondermeer in het programma "De Grote Boodschap" op radio 1. In 2012 was hij een der eerste gasten van Kurt Van Eeghem in het zaterdagavondprogramma "Les compagnons de la chanson" op Klara. Tevens werkte hij in 2014 mee aan een evocatie ter herdenking van de eerste wereldoorlog in Hechtel-Eksel. Tot vandaag wordt op radio en TV nog een beroep gedaan op zijn deskundigheid.



Dries Delrue (°1944) is een gepensioneerde Boerenbondcollega, geboren en getogen in Rekkem, thans een deelgemeente van Menen. Hij is gehuwd met Lieve en heeft 4 kinderen: Tom, Annelies, Klaas en Thijs. Hij is tot voorbij zijn pensioen in zijn geboortedorp blijven wonen. Uiteindelijk verhuist hij in 2011 naar de andere kant van het land, namelijk Eksel in Limburg, om dichterbij zijn kinderen te wonen.

Na zijn studies sociale pedagogiek aan de KUL begint Dries in 1969 zijn Boerenbondloopbaan als opziener in de provincie West-Vlaanderen. Naast het gewone opzienerswerk zoals zitdagen en belangenbehartiging van de boeren, wordt Dries samen met enkele collega's in de andere provincies verantwoordelijk voor de opstart en de begeleiding van de Landelijke Gilden. Midden 1983 wordt Dries inspecteur van het sociaal verzekeringsfonds (SVZ) met als opdracht de aangesloten zelfstandigen te informeren en bij te staan inzake hun sociaal statuut. Van begin 1986 tot februari 1988 is hij privé-secretaris van Paul Deprez, minister van buitenlandse betrekkingen en landinrichting in de regering van Gaston Geens, toen nog de Vlaamse executieve genoemd. Nadien keert hij terug naar zijn oorspronkelijke functie in het sociaal verzekeringsfonds dat ondertussen verveld is tot Acerta Sociaal Verzekeringsfonds. Begin 2005 gaat Dries met pensioen.

PRAKTISCH

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te Leuven.

Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.

Inschrijven is niet nodig. De deelname aan de lezing is gratis. Aan de deelnemers wordt een tekstboekje van de beluisterde liederen bezorgd.

Verslag BGB-daguitstap Meensel-Kiezegem **21 oktober 2021**

Buien en rukwinden teisterde het Hageland en Meensel-Kiezegem tijdens de nacht van 20 op 21 oktober... 70 BGB-ers trotseerde het weer en werden hartelijk verwelkomd bij het fruitbedrijf Vanhellemont. De koffie en het lekkere Wafeltje van ons Bomma stond klaar.

We deelden ons op in twee groepen. De ene groep wandelde naar het Museum44 waar ze opgewacht werden door Freddy Duerinck, de in augustus 1944 geboren zoon van Ferdinand Duerinck, één van de vele slachtoffers van dit drama. In de namiddag werd de rondleiding gedaan door zijn oudere broer Octaaf, die o.a. de auteur is van het boek 'Getuigenissen' dat dit drama behandelt.



Bij het Drama van Meensel-Kiezegem, op het einde van WO II is er vaak een verwijzing van de slachtingen van Oradour-sur-Glane (dorp in Frankrijk) en Lidici (dorp in de Tsjechische regio Midden-Bohemen). Daar waren het Duitsers die de drama's hebben veroorzaakt. In Meensel-Kiezegem waren de beulen landgenoten.

Op de site www.meensel-kiezegem44.be wordt het drama in Meensel Kiezegem, enkele weken voor de bevrijding van het dorp door de geallieerde troepen, als volgt beschreven:

"Meensel-Kiezegem is een kleine Belgische gemeente op een 40-tal kilometer van Brussel en 20 kilometers van Leuven. Meensel-Kiezegem had niet veel te lijden gedurende de oorlog. Er was sinds de landing in Normandië wel meer spanning tussen 'witten' en 'zwarten'."

"Op zondag 30 juli reden er drie vreemde fietsers voorbij de dorpsplaats. Buiten het dorp kwamen zij Gaston Merckx, één van de leiders van de zwarte brigade, tegen met enkele hoeveknechten. Er ontwikkelde zich een discussie met als resultaat dat Gaston Merckx werd neergeschoten. De reactie hierop was buiten verhouding. Moeder Merckx eiste op de begrafenis van haar zoon honderd slachtoffers."

"Op 1 augustus hielden gemaskerden en geüniformeerden een eerste razzia: 3 mannen (August Craeninckx, Petrus Vander Meeren en Oscar Beddegenoodts) werden neergeschoten, vier vrouwen, tien mannen, een meisje en een jongetje werden opgepakt. Op 3 augustus werd dan op het kerkhof de eed gezworen Gaston Merckx te wreken. Waar de razzia van 1 augustus op kleine schaal verliep was deze van 11 augustus 1944 strategisch voorbereid. Het bevelschrift werd door het 'Sicherheitskorps' o.l.v. Verbelen uitgevaardigd. Met vele vrachtwagens, Duitsers en collaborateurs werd het dorp omsingeld. Hoeve Schotsmans werd in brand gestoken omdat men vermoedde dat er een Canadese piloot verstopt zat en de boer kwam om in de vlammen."

"Juist voor de bevrijding van de streek werden de meesten naar het concentratiekamp van Neuengamme gevoerd. Slechts acht hebben het kamp van Neuengamme overleefd. De zwaarste tol heeft dit kleine dorp moeten betalen zonder aanwijsbare reden.

Op een bijzonder serene wijze vertelde de gidsen ons deze dramatische geschiedenis. Een film over deze dagen die een aantal jaren geleden werd opgenomen, konden we bekijken op de bovenverdieping van het museum. De acteurs zijn inwoners van het dorp. De getuigenissen van enkele overlevenden waren zeer pakkend.

Heel wat 'luchtiger' maar daarom niet minder interessant was de uitleg van Jeannine van het fruitbedrijf Vanhellefont. Zij vertelde in een quasi eindeloze aangename spraakwaterval over het ontstaan en de verder ontwikkeling van dit trotse Hagelandse bedrijf. Het bedrijf is opgericht door haarzelf en haar echtgenoot André Vanhellefont. Ondertussen zijn 2 zonen, Mario en Gert, in de zaak gestapt. Met een arsenaal van ruim 50 ha. aan bomen,

hebben zij een grote verscheidenheid van appels en peren.



Buiten het fruit, bieden zij ook nog tal van andere hoeve- en streekproducten aan, op basis van de eigen geteelde appels en peren. De proeverij van de diverse likeuren en de licht amusante verwijzing naar de verkoop ervan, werd zeer geapprecieerd. Daarnaast bieden zij ook nog andere hoeve- en streekproducten aan van collega's. Op het tewerkstellen van de vele medewerkers, waaronder ook kwetsbare en sociaal vereenzaamde mensen, is zij in het bijzonder terecht zeer trots.

Dat er fijne streekproducten zijn, werd in de praktijk door ons ondervonden door de heerlijke lunch die Jeannine presenteerde.



Het einde van deze fijne daguitstap genoten we samen in het gezellige dorpscafé 't Klein Verlet. De voorliefde van onze leden ging duidelijk naar de heerlijke trappistbieren en de fijne bieren van de streek. Een aanrader in het dorp, temeer daar je het kan vinden aan het standbeeld van wielerlegende Eddy Merckx, de meest gefotografeerde plaats in het dorp.



De hele dag werd gedomineerd door heerlijke streekproducten maar stond vooral in het teken van vrede en vriendschap!

Stef Stas

PS Veel meer foto's van Theo en Alfons over deze daguitstap kan u vinden op onze website: <https://b-g-b.be>

Oproer in de Kempen !!!

Ons medelid **Julius Schellens** (1949 Voortkapel) woont als honkvast Kempenaar in Westmeerbeek.

Zijn fascinatie voor het Nederlands en passie voor geschiedenis resulteerden uit zijn Grieks-Latijnse scholing.

Reeds eerder verscheen van zijn hand 'Ego Sum - Bundeling van gedichten, mijmeringen en cursiefjes', 'Mijn Alter Ego - Een poëtische reis doorheen onze leefwereld', een waar gebeurde streekroman 'Mijn moeder is mijn Mama niet' en het kinderboek 'Mijn Ogen zijn Jouw Ogen - Dagboek van een geleidehond'.

Ditmaal stelt hij zijn in de vorige lente uitgebrachte historische roman voor 'Oproer in de Kempen 1798-1830'.

Hoe hebben de mensen in de Kempen de Boerenkrijg, de Franse aanhechting en de Belgische Revolutie van 1830 beleefd?

In deze warmhartige streekroman vertellen Ward, een veteraan van de Boerenkrijg en de napoleontische oorlogen, en Adriaan, een brouwerszoon uit Hulshout, hoe eerst de Fransen en daarna de al even gehate Nederlanders uit ons land verdreven werden.

Het verhaal speelt zich voornamelijk af in de streek rond Hulshout, Herselt, Westerlo en Heist-op-den-Berg, in het huidige Merodegebied in de Zuiderkempen, en is gebaseerd op historische feiten.

Fictie en non-fictie lopen door elkaar, gefantaseerde personages en historische figuren gaan hand in hand.

Te midden het oorlogsgeweld en de dramatische gebeurtenissen die zouden leiden tot het ontstaan van een nieuw land, leren we Machteld kennen, misschien wel het meest wijze personage in dit historisch gefundeerde fresco.

Een vrouw om naar te luisteren én om verliefd op te worden.

De roman is verkrijgbaar voor 20 euro.

OPROER IN DE KEMPEN 1798-1830

Willems Uitgevers Noorderwijk 2021.

ISBN: 9 789493 242005.

- In de Standaard Boekhandel
- Bij de auteur via jul.schellens@skynet.be of 016/69 97 90.

Eventuele verzendingskosten: 3 euro.

KEN ONS VERLEDEN, BEGRIJP HET HEDEN.

Veel leesplezier.

De auteur

Julius Schellens

Met een knipoog ...

Met pensioen is tof

Werkende mensen vragen meestal aan gepensioneerden wat ze zoal doen.

Als voorbeeld, vertel ik wat mijn vrouw en ik meemaakten, toen we laatst naar de stad gingen en een winkel binnen liepen.

Nog geen tien minuten later stonden we weer buiten en zagen dat een politieagent een bon stond uit te schrijven wegens fout parkeren.

Ik zei: Kom op man, hij staat er net.

Maar de agent bleef rustig doorschrijven.

Toen schold ik, geheel tegen mijn gewoonte in, de agent uit.

De man keek me uitdrukkingloos aan en begon een 2e bonnetje te schrijven.

Vervolgens nam mijn vrouw het woord en maakte hem uit voor dienstklopperke.

De agent voltooide de 2e bon en stopte ook deze onder de ruitenwisser en begon ijverig te schrijven aan...

een derde bon.

Hoe meer we hem irriteerden, hoe meer papierwerk hij produceerde!

Maar persoonlijk vonden we dat allemaal niet zo erg, want wij waren immers met de bus naar de stad gekomen.

En zo proberen we er elke dag, iets leuks van te maken...

Da's belangrijk op onze leeftijd !!!



Proficiat aan onze jubilarissen:

95 jaar in 2021:

30/11: *De Cooman Marie-Louise (BB)*, Naamsesteenweg 353 C bus 0202,
3001 Heverlee

30/11: *Geukens Vital (SBB)*, Parkhof app 413, Persilstraat 50, 3020 Herent

90 jaar in 2021:

24/11: *Van Roy Pieter (AVEVE)*, Groenveldstraat 77, 3001 Heverlee

80 jaar in 2021:

07/11: *Cox Sybilla (ABB)*, Klaproosstraat 6, 3210 Linden

19/11: *Nackaerts Yvonne (SBB)* Hammeveld 10, 3061 Leefdaal

Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

24/10/2021: *Valeer Van Rompuy (AVEVE)*, echtgenoot van Lieve De Bruyn,
Minnepoort, Brouwersstraat 1/23, 3000 Leuven

Welkom aan nieuwe leden

Verstraeten Peter (CERA/CEM) Wolfsdonksesteenweg 161, 2230 Herselt

Pauwels Marleen (SBB) Molenbaan 218, 2900 Schoten

Meyermans Gerda (FERM-Landelijke Thuiszorg) Bogaardenstraat 17 A3, 3290
Diest

Vrebosch Gerd (Ferm - Landelijke thuiszorg) Grote Molenweg 151, 2940 Stabroek