



Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks
V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven
Leuven Mail, P924176

Nieuwsbrief mei 2023



"Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen.
De fallus impudicus* staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen."

Uit: Een vrolijk lentelied van Jan De Wilde

Er was eens een weerman, Frank is zijn naam. Hij bracht op tijd en stond zon, licht en warmte en af en toe een verkwikkende regenbui. Maar op een dag zei Frank: 'Ik stop ermee' en hij verdween met de noorderzon. Dit had het weer niet zien aankomen. Het sloeg in paniek. Het begon hardnekkig te regenen, het werd koud en kil, felle wind en hagelbuien kwamen opzetten. De zon ging schuilen achter de wolken en hield haar warmte voor zichzelf.

Ook Sabine, Bram en Jacotte konden het tij niet keren. Zij sukkelden van de ene storing in de andere. Het weer was verstoord en gestoord. De mensen werden prikkelbaar en slecht gezind.

Ik hoopte op de contactdag de lente te kunnen aankondigen. Er was immers voor de ganse week zonnig weer met aangename temperaturen voorspeld, het begin van de lente. Maar dat was buiten de aprilse grillen gerekend. In het weekend veranderden eens te meer de vooruitzichten. Op dinsdag 18 april, contactdag, was het weliswaar zonnig maar de koude noordoostenwind voorspelde weinig goeds. Het weer oogde wispelturig en wisselvallig. We hebben het geweten. De daaropvolgende dagen werden we overvloedig gezegend met regenbuien en schrale wind. Weg de lente!

Maar niet getreurd. De lente komt nog wel. Misschien is zij er al wanneer je dit voorwoord leest. Geniet ervan zolang het kan.

Warme groeten,

Tony Lemmens

* Latijnse benaming voor grote stinkzwam. Deze plant verspreid een indringende aasgeur. De stank trekt vliegen en kevers aan die voor de verspreiding van de sporen zorgen.

Jaarprogramma 2023

Van dinsdag 2 tot dinsdag 9 mei: Vliegtuigreis naar Kroatië - volgeboekt

Dinsdag 20 juni: Daguitstap naar Maastricht en mergelgrotten in Kanne - zie verder

Zaterdag 15 juli: Daguitstap naar Namen en boottocht op de Maas

Donderdag 24 augustus: Daguitstap naar Val Dieu en Battice

Van 18 tot 22 september: Busreis naar Elzas en Vogezes - volgeboekt

Oktober: Daguitstap

Dinsdag 21 november: Programma- en jubilarissendag in Den Egger

December: Lezing

Daguitstap op dinsdag 20 juni 2023

Maastricht vanop het water en daarna gaan we ondergronds. Rondvaart op de Maas en grottenbezoek in Kanne.

Onze rondvaart op de Maas begint in **Maastricht**, de hoofdstad van de provincie Limburg (Nederland). Zeer gekend bij de Vlamingen, want het is er heerlijk wandelen en het is niet zo ver. Maastricht is ontstaan bij een doorwaadbare plaats in de rivier de Maas, waaraan het zijn naam te danken heeft. Het is een oude stad, want zeker al tweeduizend jaar lang ononderbroken bewoond. Enkele jaren geleden bezochten we de stad al met BGB. Daarom verkennen we vandaag deze oude stad vanop het water.

Na de gebruikelijke lekkere koffie, ergens onderweg, gaan we aan boord van het schip. De kapitein vaart ons langs een historische vaarroute en het oude stadscentrum, richting de Belgische grens. We passeren onder andere de historische Sint Servaasbrug, de Basiliiek van Onze Lieve Vrouwe en het Bonnefanten. We blijven ruim 2 uur aan boord en gebruiken er ook onze lunch: een lekkere tas soep met brood aangevuld met rustieke broden met fijne vleeswaren of kaas, gerookte forel of Noorse garnalen met cocktailsaus, salades... Om 12 uur staan we terug aan wal, zonder honger.



Met de autocar is het niet zo ver naar de grotten van **Kanne**. Eeuwenlang wordt hier in de mergelstreek ondergronds kalksteen ontgonnen. Een stukje van het 16 km lange gangenstelsel willen we vandaag ontdekken. Met onze gids maken we een rustige rondleiding en zien de prachtige muurschilderingen van prehistorische dieren, fossielen, we gaan 30 meter onder de grond, twee naast elkaar gelegen gangenstelsels worden bezocht om een goede indruk te krijgen. We staan zeker ook versteld van de indrukwekkende wijze waarop de arbeiders destijds de mergel met eenvoudige werktuigen konden ontginnen. Bekend zijn zonder twijfel de champignons die hier in alle rust gekweekt worden. Wist u dat er tijdens de woelige tijden in onze contreien 50.000 mensen konden schuilen tegen naderend onheil?

Wist u dat er zelfs een fenomenale kapel is ingericht? En vooral: wist u dat er ook een café is ingericht?



Het zal een fijne en originele dag worden. Maastricht leren we kennen vanop het water en de rest van de dag zitten we in de grotten van Kanne. Niet te missen!

Als afsluiter rijden we naar Buitengoed Slavante, men serveert er (binnen in de zaak en bij mooi weder op het terras met een zeer mooi uitzicht) heerlijke koffie van de Mestreechse koffiebranderij 'Maison Blanche Deal', een voortreffelijke koffie die nog steeds gebrand wordt in hun eigen bedrijf. Ook is er thee verkrijgbaar en is er een keuze uit verschillende Limburgse vlaaien van de gekende **patisserie Lemmens**.

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier van de laatste pagina door te mailen naar jospelgroms@hotmail.com of via de website www.B-G-B.be.

Het programma van deze dag ziet er ongeveer zo uit:

Er wordt een grote autocar gereserveerd voor 52 personen voor deze uitstap.

- 07u20 Opstap in Scherpenheuvel bij autobussen Van Aerschot
- 07u35 Opstap aan het Rond Punt in Rotselaar
- 08u15 Opstap aan de carpool parking te Hasselt Zuid (E313 - afrit 28)
- 09u00 Koffietje met croissant in The Riverside Lounge
- 10u00 Rondvaart op de Maas, met lunch aan boord
- 12u00 Met de autocar naar de grotten van Kanne
- 13u00 Bezoek met gids aan de mergelgrotten, incl. vlaai, drankje en worst
- 16u00 Afsluiter met koffie en thee met Limburgse vlaai
- 17u00 Vertrek huiswaarts
- 18u00 Aankomst in Rotselaar
- 18u15 Aankomst in Scherpenheuvel

PRIJS: 55 € - Daarin zijn begrepen: Koffie + Lunch + Afsluiter + Autocar heen en terug + rondvaart Maastricht en bezoek aan de grotten.

U ZORGT VOOR: aangenaam weer, aangepaste kledij en goede schoenen om de bezoeken comfortabel mee te maken.

Jos Pelgroms en Stef Stas

Verslag van de Daguitstappen naar Antwerpen

Dinsdag 23 maart en zaterdag 15 april 2023

Wat een idee om een daguitstap naar Antwerpen te organiseren en meer specifiek het totaal gerenoveerde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te bezoeken! Binnen enkele dagen hadden we 76 inschrijvingen. In het museum mogen de gidsen slechts 18 bezoekers begeleiden! We hebben dus een luxeprobleem, vermits we maar twee gidsen toegewezen krijgen. We moeten een tweede dag plannen en creatief omspringen met het toekennen van onze leden aan de gidsen om iedereen van dienst te zijn.

We gaan dus naar Antwerpen op 23 maart en op 15 april, de tweede keer weliswaar met een iets aangepast programma.

Donderdag 23 maart

Het is grijs, de regen druppelt op onze deelnemers als we wachten op de autocar. Rustig begeeft chauffeur Dieter zich in het verkeer. Het is bijzonder druk en dan belanden we in twee lange files. Onze koffiestop aan het MAS valt letterlijk in het water. Dus onmiddellijk richting het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Daar zijn we natuurlijk te vroeg. Gelukkig komt de zon erdoor, want samen met meer dan 100 bezoekers moeten we geduldig wachten. De deuren gaan STIPT om 10 uur open. De chaos is nog niet helemaal voorbij. We moeten de gidsen nog vinden. Eerst moeten de jassen verplicht in een locker, dan worden de koptelefoons op het juiste kanaal gezet en oef, de rondleiding kan starten. De rust keert terug, zeker als we voor de monumentale werken van Rubens staan.



Onze gidsen geven een voor velen nieuwe kijk op de meesterwerken. De oude meesters komen ons nog bekend voor, maar er is ook hedendaagse kunst. De werken van de moderne meesters hangen vooral in de nieuwe witte kubus. Ik vind het prachtig. De zwarte strepen, beschreven in de VRT-nieuwsuitzendingen vielen erg mee. De kunstwerken spreken mij aan. Rik Wouters, één van mijn vele favoriete kunstenaars is nadrukkelijk aanwezig, maar ook Luc Tuymans, Ensor,... kunnen me bekoren. De introductie van de gidsen is soms gewaagd. Ik sta in bewondering voor een werk van Joachim Beuckelaer, met als titel Groentemarkt. Ik zie een aantal figuren en vooral een uitstalling van allerlei groenten. Ik zie er een groenten-

verkoopster in die haar waren uitstalt. De gids ziet iets bijkomends... om haar verhaal kort samen te vatten: het gaat hier over de Zoete smaak van de Vleselijke Liefde... Zo zie je maar, een kunstwerk kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.



Joachim Beuckelaer - Groentemarkt

Het museum is prachtig, eindeloos zijn er kunstwerken, onmogelijk om ze allemaal op één rondleiding te bewonderen. Om 12 uur moeten we helaas stoppen. We hebben nog een druk programma.

De autocar wacht ons op voor het museum en voert ons enkele kilometers verder naar het Steen. Enkele straten verder is het restaurant. De 7 Schaken is iets speciaals. Grote schalen stoofvlees, vol au vent en stoemp met spek en worstjes worden op tafel gezet. Iedereen schept uit, puree en frietjes à volonté en dat alles geserveerd met een Antwerpse 'lach en zwans'.



Na de heerlijke maaltijd bezoeken we het stadhuis. Het is een indrukwekkend gebouw. Het werd gebouwd in Renaissancestijl en dateert uit de 16de eeuw. Het is gelegen aan de Grote Markt, het hart van de oude stad.

De prachtige architectuur is betoverend. Ik zie twee obeliskken, wapenschilden, vlaggen... kortom, een elegante gevel die versierd is met beelden en andere ornamenten. Het is voor mij zonder twijfel één van de meest monumentale gebouwen van de stad en het wordt beschouwd als één van de mooiste stadhuisen van Europa. Binnen in het stadhuis krijgen we een rondleiding, vooral op het Schoon Verdiep. Onze gidsen hebben hun eigen stijl. De ene is zeer streng en autoritair, de

andere heel wat lossere en spontanere. Maar beiden zijn enthousiast als het over de geschiedenis gaat en bij het beschrijven van het rijkelijke interieur. We staan versteld van de prachtige decoraties en het vakmanschap dat is gebruikt bij het bouwen van het stadhuis.

Weet u nog dat we te laat waren voor het ontbijt in café Storm aan het MAS? Welnu, na het indrukwekkend bezoek aan het stadhuis sluiten we hier onze eerste daguitstap af. De croissants en koffie smaken nog heerlijk en als afsluiter kan een Bolleke zeker niet ontbreken.

Zaterdag 15 april 2023

De voormiddag en de lunch van onze tweede daguitstap naar Antwerpen verlopen als op 23 maart, behalve het weer, dat heel wat beter is. Het is een prachtige dag. Eddy, onze goedlachse chauffeur brengt ons overal veilig naartoe. De stad loopt vol opgewekte mensen. De terrassen zitten vol. Ons ontbijt kunnen we nu wel rustig gebruiken. We kiezen deze keer voor Le Pain Quotidien. Ik had namelijk in de krant gelezen dat ze cannabisbrood verkopen. Het brood op basis van hennepzaden is volgens de keten erg goed voor het milieu. De productie is volledig legaal, verzekert Le Pain Quotidien, én je wordt er niet high van. Voorzichtig zoals we zijn, hebben we het toch maar gehouden bij een lekkere croissant en een heerlijk kopje koffie.

Na de smakelijke lunch, met de volle potten op tafel, bezoeken we het Plantin-Moretus museum. Het pand met de drukkerij is gelegen aan de Vrijdagmarkt in Antwerpen. In de zestiende eeuw bevond zich hier de boekdrukkerij Plantin, die door Christoffel Plantin werd gesticht. Na zijn dood werd de drukkerij overgenomen door zijn schoonzoon Jan Moretus. De drukkerij werd de ontmoetingsplaats voor tal van geleerden en humanisten, zoals Justus Lipsius en Simon Stevin.



Ik zie er in één van de vitrines een boek liggen, dat mijn bijzondere aandacht trekt. Het is een werk van J. G. Becanus uit 1569. Becanus schreef namelijk de geschiedenis van de stad Antwerpen. Hierin beweert hij dat Adam, de eerste mens op aarde, Nederlands maar meer waarschijnlijk Antwerps sprak. Is dit dan de oudste taal ter wereld? Als geboren Antwerpenaar denk ik dat Becanus gelijk heeft.

Het volledige huis is uitgerust met Vlaams meubilair en kunstvoorwerpen en veel houtsnijwerk bekleed met goudleer. De collectie heeft ook interessante doeken

van Rubens, die een huisvriend was. In het museum is een schat aan historische boeken en drukken bewaard gebleven. We zien er niet alleen de oudste drukpers ter wereld, maar ook een rijke kunstcollectie en portretten van o.a. Rubens. De gidsen waren bijzonder fier dat dit museum erkend is als Unesco werelderfgoed!

Afsluiten van deze daguitstap doen we in Antwerpen naar goede gewoonte met een smakelijk Bolleke!



Tot binnenkort op onze volgende daguitstap?

Jos Pelgroms en Stef Stas

Bijzonder dank aan Hilda en Theo voor de vele prachtige foto's, zie onze site:
<https://b-g-b.be/fotos/>

Verlag van de Contactdag in Den Egger op dinsdag 18 april 2023

HET evenement van het jaar, zo mogen wij onze Contactdag wel bestempelen.

Een lentesonnetje verwelkomt ons als de eerste deelnemers toekomen in Den Egger. Dames en heren in fleurige outfit maken hun opwachting en het is een blij weerzien met vrienden en collega's. De aangeboden hapjes en drankjes brengen de nodige ambiance in de foyer.



Na deze eerste her-kennismaking gaan wij naar de Rode Zaal, waar de mooi gedekte en genummerde tafels wachten. Zo vindt iedereen gemakkelijk zijn plaatsje. Wij zijn in totaal met 250. De coronaperiode is duidelijk achter de rug en de activiteiten kennen het nodige succes.

Nu begint het academische gedeelte. Eerst is er een officiële verwelkoming door Tony. Wij herdenken onze overleden leden. Stef leest de namen voor met op de achtergrond de stemmige muziek Silence van Beethoven.

Tony geeft hierna nog een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar en is terecht tevreden met het enthousiasme van de deelnemers.

En dan is het tijd om de inwendige mens te versterken. De hongerigen spijzen is een werk van barmhartigheid, maar vooral het werk en de toewijding van onze vaste traiteur, Hof ter Venne. Het is weer een culinair hoogstaand en fijn verzorgd menu met aangepaste wijnen, opgediend door het attent personeel. Bedankt Stijn en crew.

Tussendoor krijgen wij een muzikaal intermezzo. The Milkmen Sixties Tribute Band jaagt de decibels de hoogte in en brengt ons terug in de sfeer van onze jonge jaren.



De meezingers uit onze tiener-twintiger jaren kennen het nodige succes en verleiden om ook de benen los te gooien. Misschien iets minder uitbundig dan zovele jaren terug, alhoewel...

Na nog een tongstrelend dessert en lekkere koffie wordt deze mooie dag afgesloten en kan iedereen voldaan naar huis weerkeren.



Kon je er niet bij zijn of wil je deze dag terug een beetje beleven? Onze huisfotografen Theo en Willy deden hun uiterste best om alle belevissen voor de toekomst te bewaren. Hartelijk dank aan beiden!

Je kan de foto's terugvinden op de BGB-website: <http://www.b-g-b.be/fotos/>

Hilda Staels

Proficiat aan onze jubilarissen

90 jaar in 2023:

26/5/1933: *Romain Willems (CERA)*
Kouterstraat 16 Bus 8, 3052 Blanden

80 jaar in 2023:

2/5/1943: *Agnes Creffier (IDB)*
Dunberg 42, 3210 Lubbeek

8/5/1943: *Wilfried Van Tulder (AVEVE)*
Wijnbergstraat 36, 3052 Blanden

9/5/1943: *Paul Vanhouche (BB)*
Boststraat 55, 3370 Boutersem

65 jaar gehuwd in 2023:

21/5/1958: *Hubert Desmedt (ABB) met Agnes Geeraerts*
Zoutrootjesstraat 9, 3210 Lubbeek

60 jaar gehuwd in 2023:

28/5/1963: *Eligius Mafranckx (CERA) met Imelda Dekeyser*
H. Tobbackstraat 19, 1910 Kampenhout

Onze deelneming aan familie van overleden leden

7 maart 2023: *Hubert Schauvliege (Aveve), echtgenoot van Gaby De Letter,*
Sint-Antoniusstraat 6 Bus 2/H, 9880 Aalter

25 maart 2023: *Roger Cappelle (Aveve), echtgenoot van Mia Goovaerts,*
Guldensporenlaan 3, 3010 Kessel-lo

In memoriam Roger Cappelle

Op 25 maart jongstleden overleed op 87-jarige leeftijd Roger Cappelle, gewezen landbouwconsulent Boerenbond en directielid AVEVE. Bij zijn pensionering in 1998 werd Roger lid van BGB. In 2001 trad hij toe tot het bestuur en werd hij tevens tot secretaris aangesteld. Vanaf 2005 tot 2011 was hij voorzitter. Onder zijn voorzitterschap vierde BGB zijn 40-jarig bestaan.

7 april 2023: *Kamiel Timmermans, echtgenoot van Vicky Mertens (SBB),*
Merelnest 1, 3210 Lubbeek-Linden

Welkom aan onze nieuwe leden

Agnes Polleunis (KVLV) en Jan Arnauts (Aveve), Heerbaan 4, 3472 Kersbeek
Denise Uyttebroeck (Cera), Oude Vestenstraat, 4 Bus 15, 3300 Tienen
Julia Van Ingelgom (KBC Bank), Vekestraat 5, 1910 Kampenhout
Anne Vandendorre (BB), Oude Waversebaan 66, 3040 Sint-Agatha-Rode

Inschrijvingsformulier

Daguitstap Maastricht – dinsdag 20 juni 2023

Ingevuld formulier vóór 1 juni 2023 bezorgen aan:

Jozef Pelgroms, Notelaarweg 9, 2520 Emblem - gsm: 0498 20 86 20

of naar jospelgroms@hotmail.com.

Inschrijven via de website www.b-g-b.be kan ook.

Deelnemer 1:

Deelnemer 2:

Adres:

e-mailadres:

Tel of GSM

Opstapplaats (kruis aan):

Deelnemers (max 10), die in de buurt van Maastricht wonen, kunnen met eigen vervoer deelnemen.

om 7u20: Van Aerschot, Houwaartstraat 389, 3270Scherpenheuvel

om 7u35: Rond Punt in Rotselaar

om 8u15: Carpool parking Hasselt Zuid (E313 - afrit 28 in de buurt van IKEA)

om 9u00: Ik kom met eigen vervoer naar The Riverside Lounge

Opmerkingen:

.....

Deelnameprijs: 55 € per persoon.

Ik stort € op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding: naam deelnemer(s), en daguitstap Maastricht 20 juni.

Datum: ... / ... /

Handtekening