



Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks
V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven
Leuven Mail, P924176

Nieuwsbrief juni 2023



'Hebben olla vogala nestas hagnunna hinase hic enda thu.
Wat unbidan we nu?'

(Alle vogels zijn aan hun nesten begonnen, behalve ik en
jij. Waar wachten we nog op?)

Wat hebben bovenstaande tekst, Ons kookboek, het drama van Meensel-Kiezegem en Rock Werchter gemeen? Het zijn alle vier blikvangers in De Canon van Vlaanderen die zopas is verschenen en waarover destijds, toen de samenstelling werd aangekondigd, zoveel ophef is ontstaan. Achteraf gezien, althans in mijn ogen, onterecht en op zijn minst voorbarig. Dit blijkt ook uit de overwegend positieve reacties bij de publicatie.

Hebben olla vogala is het oudste stukje Nederlandstalige literatuur dat we kennen. Over de herkomst van deze versjes is niets bekend. Vermoedelijk komen ze uit een liefdesliedje. Zij zijn de aanzet voor een schets over het ontstaan en het gebruik van het Oudnederlands in de middeleeuwen.

In 1927 verscheen op initiatief van de Boerinnenbond de eerste editie van Ons kookboek, een boekje van 158 bladzijden. Het werd alsmat dikker en evolueerde mee met de nieuwe keukentrends. Het groeide uit tot een van de meest succesvolle kookboeken. Intussen zijn er van Ons kookboek meer dan 2.5 miljoen exemplaren verkocht. Ons kookboek is de opener voor het relaas over de eetgewoonten in Vlaanderen.

Op 11 augustus 1944, twee maanden na de geallieerde landing in Normandië, omsingelden Duitse soldaten en Vlaamse collaborateurs het Vlaams-Brabantse dorp Meensel-Kiezegem. Ze doorzochten de huizen en dreven de mannelijke inwoners samen. 71 bewoners werden gedeporteerd naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Slechts acht keerden levend terug. Het drama van Meensel-Kiezegem is de aanhef van het verhaal over de impact van de tweede wereldoorlog, de collaboratie, het verzet en de Jodenvervolging in Vlaanderen. Ter herinnering: op 21 oktober 2021 had BGB een daguitstap naar Meensel-Kiezegem met een bezoek

aan het oorlogsmuseum waar we uitvoerig uitleg kregen over de oorlogsgebeurtenissen in dit dorp.

In de zomer van 1975 traden in het landelijke Werchter twee bands op voor een publiek van enkele honderden toeschouwers. Het initiatief van de plaatselijke Chirogroep legde de basis voor een van de grootste muziekfestivals in Europa. Het leidde in 1977 tot het legendarische dubbelfestival Torhout/Werchter. Vanaf 1999 werd het festival enkel nog in Werchter georganiseerd. Rock Werchter werd een referentie in de pop- en rockmuziekwereld.

De Canon van Vlaanderen is geen geschiedkundige beschrijving van Vlaanderen. Het is een verzameling van feiten, gebeurtenissen, personen die kenmerkend zijn voor de regio Vlaanderen. De samenstellers van de canon hebben zestig blikvangers, of vensters zoals zij dat zelf noemen, gekozen om bepaalde belangwekkende aspecten te belichten. Uiteraard kan er geredetwist worden over de keuze van de thema's. Voor mij is het alleszins een boeiend en verrassend boek, een aanrader voor diegenen die zich voor Vlaanderen interesseert.

Veel leesgenot.

Tony Lemmens

Jaarprogramma 2023

Dinsdag 20 juni: Daguitstap naar Maastricht en mergelgrotten in Kanne - volzet

Zaterdag 15 juli: Daguitstap naar Namen en boottocht op de Maas - zie verder

Donderdag 24 augustus: Daguitstap naar Val Dieu en Battice

Van 18 tot 22 september: Busreis naar Elzas en Vogezen - volgeboekt

Oktober: Daguitstap

Dinsdag 21 november: Programma- en jubilarissendag in Den Egger

December: Lezing

Daguitstap op zaterdag 15 juli 2023

Namen: op wandel in de stad en boottocht op de Maas.

Namen, hoofdstad van de gelijknamige provincie, is veel meer dan het doorreisstadje op weg naar Wallonië. Het is een stad waar men trots is op het verleden, maar zich ook op de toekomst richt.

Na een korte busrit - Namen is echt niet zo ver - komen wij aan bij "Le Grill des Tanneurs". Zoals gebruikelijk is hier koffie of thee en een croissant.

Daarna worden we opgewacht door 2 Nederlandstalige gidsen en maken wij een wandeling door de oude wijken. Het thema van de wandeling: Namen, een stad waar Vlamingen welkom zijn. Van de Graaf van Namen tot architect Pieter Huysens, van Monseigneur Heylen tot Jan Fabre: ontdek de vele linken tussen de twee Gemeenschappen. Laat jullie verrassen door de gids!

Wij vergeten ook de Sint-Albanuskathedraal en de barokke Saint-Loupkerk niet.

's Middags zijn wij terug in "Le Grill des Tanneurs", waar wij ondertussen de geschiedenis van kennen. Er wordt ons een smakelijke lunch geserveerd. Oordeel zelf: quiche van gerookte zalm met spinazie, varkenshaasje met geflambeerde peperroom en warme appeltaart met vanille-ijs. Daarbij één democratische drank naar keuze en een koffie.



's Namiddags wandelen we naar de cruiseboot voor een afvaart Namen - Wepion - Namen. Dit is een ontdekking door de mooie Maasvallei en haar rijke cultuur. Op de boot is een bar aanwezig en bij de terugvaart wordt er een drankje aangeboden.

Ongeveer 17u keren wij huiswaarts na een hopelijk zonnige dag.

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier van de laatste pagina op te sturen per post of te mailen naar staelschilda@outlook.be of via de website www.b-g-b.be.

Het programma van deze dag: kort samengevat:

- 7u30 Opstap in Scherpenheuvel bij Autocars Van Aerschot
- 8u00 Opstap Rond Punt Rotselaar
- 8u30 Opstap Parking De Valk (voorbij Chateau de Namur)
- 9u30 Koffie+croissant in Le Grill des Tanneurs
- 10u00 Op stap in Namen met gidsen
- 12u00 Lunch in Le Grill des Tanneurs
- 14u30 Wandelingetje naar de rederij Meuse-Ardennes
- 15u00 Afvaart
- 17u00 Vertrek huiswaarts
- 18u00 Rond Punt Rotselaar
- 18u20 Scherpenheuvel - Van Aerschot

De prijs van deze daguitstap is € 50,00 per persoon.

In deze prijs zijn begrepen: koffie + croissant, lunch zoals hierboven omschreven, boottocht + drankje en autocar heen en terug.

U zorgt voor: mooi aangenaam weer, aangepaste kledij en schoenen en een stralend humeur.

Zo maken wij er weer een fantastische uitstap van!

Hilda Staels en Germain Wyseur

VIC VAN PELT - 100 jaar

1923 - 2023: Een eeuw! Proficiat!

Wat heeft Vic in die 100 jaar een ongelofelijke evolutie meegemaakt op veel gebieden.

Na zijn rijk gevulde loopbaan bij ABB, werd hij in 1988 bestuurslid en een jaar later voorzitter van BGB. Vic heeft onze vereniging tot in 2003 geleid en verder uitgebouwd. Toeval of niet, bij het einde van zijn voorzitterschap, bereikte BGB het grootste ledenaantal.

In 1990 heeft hij naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Boerenbond - samen met andere bestuursleden - een ontmoeting met onze vorst.

In 1994 werd het zilveren jubileum van BGB gevierd.

In 1998 is er de grote KBC-fusie, maar ABB en Cera personeelsleden blijven welkom bij BGB.

Zaterdag 23 april is Vic - samen met Magda - uitbundig gevierd. De ganse straat werd verkeersvrij gemaakt en versierd. Er waren tentjes en grote paraplu's voorzien - de regen is de enige spelbreker - maar de drankjes en lekkere hapjes creëren een prettige stemming.

Iedereen wil Vic even groeten en gelukwensen. Een lange rij burens, kennissen, vrienden, (ex)collega's, schepenen van de stad Leuven, ... schuiven geduldig aan en worden door Vic met zijn typisch charisma ontvangen.



En om af te sluiten was er taart!!!



Vic, bedankt en nogmaals proficiat vanwege leden en bestuur BGB en tot op onze jubilarissendag!

De foto's van Theo Janssens vind je op <https://b-g-b.be/fotos/>

Hilda Staels

Proficiat aan onze jubilarissen

80 jaar in 2023:

- 13 juni 1943: *Frans Peetermans (CERA)
Tuinwijkstraat 64, 3545 Zelem*
- 21 juni 1943: *Arnold Kwanten (AVEVE)
Bosveldstraat 26, 3570 Alken*
- 26 juni 1943: *Louisa Martens (ABB)
Kanaalweg 7, 3550 Heusden-Zolder*

Verlag van onze unieke reis in Kroatië - Istrië van 2 tot 9 mei 2023



Hrvatska is de kroatische naam van Kroatië. Op de auto's zie je de landindicatie HR, die hiernaar verwijst. Wij bezoeken vooral Istrië. Dat prachtige schiereiland in het westen van Kroatië kent een unieke kustlijn met kleine pittoreske steden, mooie stranden en baaien en een veelzijdige natuur. Het is niet voor niets dat het BGB-bestuur deze bestemming in Kroatië koos.

Wat ik nogal bijzonder vond:

- De regio is relatief rijk, mede dank zij het toerisme.
- De wegen zijn perfect in orde en zwerfvuil heb ik niet gezien.
- De natuur lijkt ongerept.
- Het landschap is bergachtig, erg afwisselend en bijzonder groen.
- De Adriatische zee kent mooie stranden, helaas bezaaid met keien.
- Er zijn 1185 eilanden, waarvan 67 bewoond. Eén van de grootste eilanden is Krk, ook gekend als het mooiste eiland.
- Het klimaat is heerlijk, vooral in onze periode.
- De Kroaten worden niet graag herinnerd aan de recente oorlog. Er over praten is uiterst moeilijk!
- Enfin, reden genoeg om een verslag te schrijven van onze fantastische reis!!!

We vertrekken op 2 mei met Croatia Airlines in een Bombardier Q400. Het vliegtuig is uitgerust met twee turbopropmotoren, toch bijzonder. Ik heb nog nooit gevlogen met zo een toestel. De vlucht verloopt perfect. We maken snel kennis met de autocar die na een uurtje in **Karlovac** stopt aan het restaurant Korana. Tijd om lekker te eten (voorgerechtje met heerlijke Prosciutto, plaatselijke kaas, augurkjes, uitjes een tomaatje,...) maar ook tijd om onze benen te ontspannen en vooral om kennis te maken met onze begeleiders.

Marina Bouwen, de OmniaTravel-begeleider, hadden we al ontmoet in de luchthaven van Zaventem.

Snježana Pugar, is de plaatselijke Kroatische gids. Het uitspreken van haar naam leverde bijna afgescheurde tongen op; dus hier moest een oplossing voor komen. Marina vertaalde haar voornaam als 'Sneeuwwitje' en zo is het tijdens deze reis ook gebeven. Een prachtige vrouw. Ze spreekt perfect Nederlands, is een

spraakwaterval, kent het hele oeuvre van Bart Peeters uit het hoofd, is steeds goed geluimd, heeft een encyclopedie aan kennis in haar hoofd en brengt dit op een aangename manier, doorspekt met af en toe een 'grapje' (wat ze veiligheidshalve steeds zegt, na het grapje uiteraard). Ze staat er ook op dat we enkele woordjes Kroatisch leren, zoals: dobro = goed / dobro jutro = goedemorgen / dobar dan = goedemiddag / otvoren = open / voda = water / pivo = bier / kava = koffie / mlijeko = melk / coca-cola = coca cola ... kortom de basis om ontspannen op café te gaan. Kroatisch is volgens Snježana een heel eenvoudige taal. Zelfs de kleine kinderen spreken het - 'grapje'.

Na de heerlijke lunch rijden we naar ons hotel in **Opatija**, een stad aan de Adriatische zee. We verblijven vijf nachten in het luxueuze hotel Heritage Imperial. Het heeft een uitstekende ligging in het centrum van Opatija, op slechts een steenworp afstand van het strand Plaža Slatina.

Het hotel is gebouwd in de Secession-stijl, en is voorzien van alle luxe. Sommige gebruikers o.a. met veel plezier het wellnesscentrum. Het gerucht gaat dat ze gespot werden op het Tv-kanaal 69.



Hotel Heritage Imperial

Woensdag 3 mei begint met een teleurstellende mededeling van Snježana. Omdat de zee te onvoorspelbaar is door de Bora, dit is een droge, vaak snijpend koude valwind uit noordoostelijke richting, is uitvaren met een bootje te gevaarlijk. Maar ze heeft ook goed nieuws. Het weer aan land is prachtig! Heel onze reis hebben we op enkele kleine uitzonderingen na een aangename temperatuur van minimum 19 tot maximum 27 graden. Bij de mannen worden de korte broeken snel uit de reiskoffers gehaald. De dames kleden zich in hun meest kleurrijke outfits.

Een mooie wandeling in Opatija leert ons het stadje kennen. We ontdekken er de plaatselijke sterren en geleerden zoals Nikola Tesla en Blanka Vlašić (Zij werd in 2008 op de Olympische Spelen tweede achter onze Tia Hellebaut. Later trouwde ze met een bekende Vlaamse sportverslaggever). Om 12 uur brengt onze chauffeur, die ik gemakshalve Chris noem, ons naar het restaurant in **Mošćenice Draga**. Een



lekkere visschotel (verse inktvis, verse zeebarbeel, een stukje tonijn,...) staat er op ons te wachten. Naast het restaurant is er een éénkamer museum over de plaatselijke visvangst. Alles is gedoneerd door de visfamilies wat het erg emotioneel maakt voor de plaatselijke mensen. (Het doet me denken aan ons bezoek

aan Museum44 in Meensel-Kiezegem. Ook deze herdenkingsplaats is opgebouwd door de plaatselijke bevolking, die het drama zelf hebben meegemaakt. Bij onze terugkomst in België lees ik dat deze gebeurtenis is opgenomen in de Canon van Vlaanderen).

Enkele kilometers verder bezoeken we het stadje **Mošćenice**. Het stadje ligt in de Kvarnerregio aan de Opatija Riviera. Het is een sfeervol dorp met een vissershaven, enkele hotels en restaurants, twee stranden en goede wandelpaden naar de omliggende bossen.

Het zeer uitgebreid buffet, zal zoals elke avond, de dag op een rustige en gezellige manier afsluiten.

Donderdag 4 mei. Snježana is in topconditie. Ze laat de Kroatische inzending voor het toekomstig songfestival door de bus galmen. Zij is er niet over te spreken, het is crapuleus, enz., een beetje later klinkt Bart Peeters en Will Tura op een iets bescheidere manier uit de luidsprekers. (Ondertussen weten we dat het liedje, net zoals de Belgische inzending van Gustaph, niet gewonnen heeft).

We zijn op weg naar **Pula**, de 7^{de} stad van Kroatië naar inwonertal en al meer dan 3.000 jaar oud. De Italiaanse benaming voor Pula, Pola, is afkomstig van de Romeinse naam van de provincie: *Julia Pola Polentia Herculanea*.



We bezoeken vooral het qua grootte zesde nog bewaard gebleven Romeinse **amfitheater**. Er konden ca. 23.000 toeschouwers door de twee hoofdingangen en vier zijingangen naar binnen. In de arena, het middendeel, vonden gladiatorenengevechten plaats en er werden ook mensen voor de wilde dieren geworpen. In 404 verbood men dit soort vermaak en werd de arena een

marktterrein. Tegenwoordig leent het amfitheater zich voor concerten, opera's en films. Onder meer David Gilmour, Anastacia, Elton John, Norah Jones en Manu Chao traden er recent op. Ook wordt hier ieder jaar het Pula Film Festival gehouden, het grootste filmfestival van Kroatië met films uit binnen- en buitenland. In de kelder ontdekken we amforen en andere opgegraven historische elementen.

Van het middagmaal (visschotel en risotto met garnalen) hadden we iets meer verwacht. Niet getreurd. We bezoeken in de namiddag het **Nationaal Park Brijuni**, beter bekend als de Brijuni eilanden. Het is een groep van 14 eilanden. Wij bezoeken het grootste eiland, **Veliki Brijun**. En maken een rondrit per treintje met een plaatselijke Engelstalige gids. Ik vond het wel grappig omdat hij ook vertelde wat je niet zag, maar het was er wel!!! Enkele voorbeelden: een mannelijke olifant die 13 jaar geleden stierf, of de afdruk van een dinosauruspoot, de botanische tuin met meer dan 1000 verschillende planten, 3 prachtige villa's waaronder de witte villa van Tito en nu alleen toegankelijk voor de hoogwaardigheidsbekleders die er vakantie kunnen nemen, het bassin met schildpadden, Koki de papegaai die Tito

cadeau deed, Het plaatselijk museum laat ons vooral opgezette dieren zien die Tito ooit kreeg van zijn talrijke gasten o.a. Nasser, Castro, Chroesjtsjov, Brezhznev, Ulbricht, Brandt, Hussein, Nasser, Sukarno, Ho Chi Minh, Assad, ... Niet de meest vrolijke bende, vind ik. Maar onze koning Boudewijn staat ook op de foto en Gandhi was er ook bij. Een opsomming van alle opgezette dieren is niet mogelijk, we zien honderden vogels, zoog- en zeedieren, maar vooral stonden we met verbazing te kijken naar een paard met 2 horentjes. Welk dier het is, is mij niet bekend. De aandachtige lezer kan altijd een suggestie sturen via de website. Eén van de deelnemers dacht eerder dat deze taxidermie een paard was, maar geprepareerd door een verstrooide jobstudent (ik denk dat hij een ervaring deelde uit zijn professioneel leven).



Om 17.30 uur stappen we terug op de boot richting vasteland. Een mooie dag, met een heerlijke temperatuur is helaas weeral bijna voorbij.

Vrijdag 5 mei. Vandaag verkennen we enkele belangrijke stadjes, zoals **Rovinj** en **Poreč**. Er staat ook een wijnproeverij op het programma. Volgens Snježana zijn het vooral lichte wijnen. Ze zijn niet zwaar om dragen - 'grapje'.



We maken een boottocht ... plots mindert de schipper erg veel vaart... ik begrijp niet wat er gebeurt.... ik hoor het voortdurend klikken van de camera's.... dan pas zie ik het. We varen voorbij rotsen die vol liggen of staan met zeer schaars geklede mensen, eigenlijk niet geklede mensen. Dit is een swingerstrand. Het valt me op hoeveel aandacht dit stukje natuur krijgt.



In Rovinj worden we opgewacht door een extra, plaatselijke stadsgids. **Mevrouw Jadranka** leidt ons rond in het kleine maar romantische stadje. Het is vooral gezellig om door de romantische straatjes te wandelen. In restaurant Viking ligt andermaal een heerlijk stukje vis met verse spinazie op het bord.

We wandelen door de mooie oude binnenstad van Poreč. De Bazilika Eufrazijana is het bekendste bouwwerk. Deze basiliek is in de zesde eeuw na Christus gebouwd en is vernoemd naar de Byzantijnse bisschop Eufraasius. In 1997 is dit bouwwerk erkend als UNESCO werelderfgoed. De kerk is gebouwd in Byzantijnse stijl. Snježana vertelt zoals gewoonlijk honderduit, maar wel op haar charmante manier, wat er zo bijzonder is aan dit of dat gebouw of over een bijzondere gebeurtenis of een legende of plots zegt ze "ik heb goed nieuws voor jullie: de batterij van mijn audiosysteem is bijna af ... Het slechte nieuws voor jullie is: ik heb een reserve batterij - 'grapje'. Terug naar het hotel, het diner met goed gebakken frietjes, sluit deze dag mooi af.

Zaterdag 6 mei trekken we het binnenland in. We rijden veilig maar onverschrokken door het groene glooiende landschap. Onze buschauffeur neemt het niet zo nauw met de snelheidsborden. Hij kan deze niet lezen omdat hij zijn leesbril niet op heeft - zegt hij - tijdens het rijden - 'grapje'.

We stoppen in **Motovun**, het is voor velen het mooiste bergdorpje van heel Kroatië. Motovun ligt op de top van de heuvel naast de rivier Mirna en heeft een prachtig uitzicht over de vallei. Het gebied is zeer bekend bij fijnproevers, mede door de vruchtbare nabijgelegen bossen. Deze zitten namelijk vol verborgen schatten: de zwarte en witte truffels. In het restaurant Romerquelle eten we dan ook een heerlijke schotel pasta met witte TRUFFEL. Motovun is voor de Formule 1 autosportliefhebbers bekend als de geboorteplaats van Mario Andretti. Met een plaatselijk busje, waarvan de achterdeur bijzonder actief was, maar absoluut niet dicht wilde blijven, reden we terug naar beneden. Via de Glagolitische laan, een route langs voornamelijk stenen kunstwerken die verband houden met het Glagolitisch schrift - het oudste schrift dat ontworpen is voor een Slavische taal - doorkruisen we dit prachtige land, gaat de rit met onze bus naar **Hum**. De kleinste stad ter wereld heeft 30 inwoners en 2 straten, maar is prachtig gelegen. De weinige straten van dit ommuurde stadje kunnen we belopen in minder dan een halfuur. **Roč** heeft de eer dat dit ons laatste bezoek van de dag is. De stad bevat een goed bewaarde stadsmuur uit de Middeleeuwen met twee poorten, een Romeins lapidarium, een Venetiaans kanon en een wachttorens. Maar, je gelooft het bijna niet, er is ook een museum met een replica van een drukpers van Gutenberg. Een sympathiek bezoek dringt zich op.

We sluiten de dag niet af in ons hotel, maar in het restaurant Ružmarin. Grote schalen charcuterie, kaas, vis,... worden snel verorberd. Morgenvroeg verlaten we het prachtige Heritage Imperial Hotel.

Zondag 7 mei. We bezoeken vandaag het eiland **Krk**. Hoe spreek je dit uit? Zeg gewoon kurk. De Franciscaner monniken bewonen nog steeds dit klooster met een museum. Daarna stoppen we in **Vrbnik** voor de lunch bij Nada, met wijndegustatie.

De diverse wijnen smaakte heerlijk bij de prosciutto en kazen, gevolgd door handgemaakte pasta en een lekker stukje cake. De zoete dessertwijn beviel me het best, anderen vonden de rode en witte streekwijn dan weer beter. Tot onze verrassing kwam de kelner rond met de fles grappa. Kortom, een fijne degustatie. Nadien lopen we door het smalste straatje van de wereld, amper 46 cm breed. Zou jij erdoor kunnen?

Onderweg naar Hotel Mirjana Rastoke in **Slunj** stoppen we aan een benzinstation voor een korte koffiepauze. De parking stond vol in het zwart geklede stoere mannen. Zij blijken supporters te zijn van de voetbalclub Hajduk Split die onder begeleiding van de politie een wedstrijd gaan bijwonen tegen Lokomotiva Zagreb. De supporters waren er zeker van dat ze zouden winnen en gelijk kregen ze, het werd 0 - 3 in hun voordeel. U las al dat ik het een zeer proper land vind, maar nu, nadat de supporters vertrokken, bleef er een stort achter. Overal lagen bekers, bierflessen en andere rotzooi.

Maandag 8 mei. Vandaag staat het **Nationaal Park Plitvice** op het programma. Voor het eerst is het weer minder goed. Het regent zelfs maar tijdens ons bezoek klaart het langzaam op, zodat de wandeling van ongeveer 6,5 kilometer meer dan de moeite was. Trouwens volgens Snježana valt er bij regen meer water naast u dan op u - 'grapje. Plitvice Lakes is het grootste nationaal park in Kroatië en daarenboven één van de oudste in Zuidoost-Europa.



Deze UNESCO werelderfgoedsite ligt 130 km ten zuiden van de hoofdstad Zagreb en bestaat uit 16 meren die met elkaar verbonden zijn via ontelbare watervallen. Er zijn 8 wandelroutes. Wij kozen route C. Hierdoor kwamen we voorbij de Veliki Slap waterval, zagen we het Kozjak meer... het is hier sprookjesachtig mooi, niet te beschrijven! Het water in de meren is er glas en glashelder. Door de breking van het licht krijgt het een appelblauwzeegroene kleur. Het einde van de wandeling is aan het pendelbusje, dat ons na 2 stations terugbrengt naar de startplaats. De minder geroutineerde wandelaars onder ons, bleven samen met Marina op dit punt. Zij konden het echter, en terecht, niet laten het pendelbusje te nemen, zodat ze toch nog een goede indruk kregen van dit prachtige natuurfenomeen zonder te veel te moeten lopen. Het eten in het plaatselijk *Lička*



Kuća restaurant was meer dan overvloedig. Gezeten aan de 4 meter lange open haard, die het restaurant lekker warm hield, smaakte de overvloedige streekgerechten bijzonder goed!

Bij het doorkruisen van dit land zien we in verschillende dorpen de kogelinslagen van de laatste oorlog. Kroatië maakte vanaf 1929 deel uit van het voormalige Joegoslavië. De Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog was een oorlog van 31 maart 1991 tot 12 november 1995 die leidde tot de afscheiding van Kroatië van de Federale Republiek Joegoslavië. Onze begeleiders spreken er niet graag over. Noch onze chauffeur, die vermoedelijk in het leger was, noch Snježana gingen spontaan in op de vragen. De herinneringen waren nog sterk aanwezig uit deze droevige periode. Een 4-tal uur later zaten we, met veel goesting, aan het diner in ons laatste hotel, het elegante 5-sterren hotel **Sheraton Zagreb**.

Het is onze laatste avond in Kroatië. OmniaTravel stond erop een afscheidsdrink te organiseren in het voor ons gereserveerde lokaal met uitstekende privé bediening. Het glaasje Kroatische schuimwijn ging er vlot in. De uitgesproken bedanking aan deze prachtige groep, de Omnia-begeleider Marina, de uitstekend chauffeur en vooral onze spraakwaterfall en Kroatische gids Snježana, ook gekend als Sneeuwwitje, was gemeend en zeer van harte. Uiteraard werd het uitgebreide buffet met de heerlijkste delicatessen van het land zeer gewaardeerd.

Dinsdag 9 mei, onze laatste dag in Kroatië. We bezoeken Zagreb wandelend. Zagreb is de hoofdstad en grootste stad van Kroatië. De stad ligt vrij dicht bij de grens met Slovenië. We lopen langs de kathedraal, het Ban Jelačić plein, de ingepakte Sint-Marcuskerk met het mozaïek betegeld dak, we zien de kabeltram aan de toren van Lotrščak, we wandelen voorbij het stadhuis waar regelmatig stellen in het huwelijk treden en zien vlak daarbij het museum van gebroken relaties. Toch bijzonder!



Gelukkig is er nog wat vrije tijd voor een lekker kopje koffie (kava) of een biertje (pivo) of iets anders. De laatste cadeautjes worden gekocht en we genieten nog van onze lunch. Restaurant Vinodol serveerde een exquisite Tournedos als laatste maaltijd op deze reis. Rond 15 uur vertrekken we naar de luchthaven, nemen afscheid van de chauffeur en omhelzen de sympathieke Snježana. Na een korte vlucht landen we veilig terug in België en stuiven we naar huis met mooie herinneringen aan dit prachtige land.

Ik zal alvast met veel plezier terug denken aan het geweldige gezelschap. Dank aan Ria, Pieter, Leo, Stef, Raf, Arlette, Julien, Lucienne, Jozef, Renelda, Hilda, Theo, Marina, Snježana, Hilda, Chris, Germain, Brigitta, Greta, François, Jan, Chris, Mariette, Marie-Paule, Bea, René en Jean-Paul, voor deze geweldige reis.



Uw verslaggever, Stef Stas

Al wat u hierboven las is zeker niet volledig, maar wel, zoveel als mogelijk, waarheidsgetrouw.

Heel veel dank aan Pieter voor de vele prachtige foto's op <https://b-g-b.be/fotos/>

De foto's van Hilda en Theo zien we later in de reisbabbel, maar dat is voor volgend jaar!

Een twaalfstal jaren geleden nam ons medelid Julius Schellens deel aan een culturele reis doorheen Kroatië en schreef daarover deze poëtische impressie.

KROATIE

Een land,
ontelbare malen verscheurd en verdeeld.

Een volk,
onrechtvaardig vaak onderdrukt en uitgemoord.
Tussen tranen en rouw werden de puinen geruimd.
De littekens van pijn en leed worden schroomvallig verborgen
achter een onvoorwaardelijke gastvrijheid.

Wie deze verre en nabije geschiedenis kent
blijft zich angstvallig verwonderen
bij de gedachte dat dit unieke erfgoed
herhaaldelijk met vernietiging werd bedreigd.
Ondertussen ook ongeremd genietend
van de enorme verscheidenheid aan natuur
en de rijke diversiteit aan kunst en cultuur.

Overal ontwaar je hiervan de nagelaten sporen.
Het historische stadje Trogir,
een harmonieus samengaan van vormen en inhoud.
Het paleis van de Romeinse keizer Diocletianus,
één geworden met de omringende stad Split.
Het gezang van de schuimende watervallen in het natuurpark Plitvice
met zijn kristalheldere meren
en het onophoudelijk gedruis
van de spectaculaire stroomversnellingen in de rivier Krka.
Het zijn zalvende remedies
die de geest reinigen.

Kroatië,
Een land, een volk,
weergaloos getypeerd in de eigen klapa muziek,
handelend over liefde, wijn, het thuisland en de zee.

Julius Schellens

Inschrijvingsformulier

Daguitstap Namen – zaterdag 15 juli 2023

Ingevuld formulier vóór 25 juni 2023 bezorgen aan:

Hilda Staels, Tiensesteenweg 120 – 3001 Leuven – gsm: 0472/82.10.69

of naar staelshilda@outlook.be

Inschrijven via de website www.b-g-b.be kan ook.

Deelnemer 1:

Deelnemer 2:

Adres:

e-mailadres:

Tel of GSM:

Opstapplaats (kruis aan):

om 7u30: Van Aerschot, Houwaartstraat 389, 3270Scherpenheuvel

om 8u00: Rond Punt in Rotselaar

om 8u30: Parking De Valk (voorbij Chateau de Namur)

Opmerkingen:

.....

Deelnameprijs: € 50,00 per persoon.

Ik stort € op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding:
naam deelnemer(s), en daguitstap Namen + deelnemer(s).

Datum: ... / ... /

Handtekening