



Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks  
V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven  
Mail, P924176

Nieuwsbrief juli 2023



## SPRINGLEVEND!

Na een alweer geslaagde daguitstap met verkoeling in de grotten van Kanne en een hoognodige verfrissende regenbui bij onze thuiskomst begin ik aan dit voorwoord.

In de nasleep van corona vreesde ik dat er bij onze leden enige terughoudendheid zou zijn om terug deel te nemen aan onze activiteiten, dat het enige tijd zou duren om weer het niveau te halen van voor de crisis. Niets is minder waar gebleken. De opkomst op onze contactdag in april was stukken hoger dan voordien. Voor onze daguitstappen waren we meermaals genoodzaakt om een tweede trip te voorzien. Onze meerdaagse reizen waren binnen de kortste tijd volgeboekt. Ook de lezingen kenden een behoorlijke belangstelling.

Wat zoeken 60-plussers bij een club van gepensioneerden? Uit onderzoek blijkt dat er verschillende redenen zijn die kersverse gepensioneerden ertoe aanzetten om aan te sluiten bij een vereniging van gelijkgestemden. Voor sommigen is het een zinvol alternatief ter vervanging van het sociaal netwerk van collega's dat grotendeels wegvalt. Anderen zijn geboeid door de diverse activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld en waaraan zij kunnen deelnemen. Nog anderen blijven graag op de hoogte van het reilen en zeilen in de vereniging. Afgaand op de bijval die BGB nog kent mogen we zeggen: 'BGB is springlevend'.

Toch is er ook een schaduwzijde. Ons ledenaantal kalft jaar na jaar af. Daar zijn weliswaar enkele duidelijke verklaringen voor. De instroom van vroegere personeelsleden van ABB en CERA droogt op. De voormalige SBB-personeelsleden, thans Acerta, evenals de AVEVE-personeelsleden, hebben hun eigen gepensioneerdenbond. Daar tegenover staat dat leden afhaken omwille van mentale of fysieke gezondheidsproblemen. Tenslotte worden we hoe langer hoe meer geconfronteerd met overlijdens in onze ledengroep.

Het is haast onmogelijk om deze evolutie te stoppen. Toch ondernemen we pogingen om de terugval af te remmen. Zo contacteren we nieuwe gepensioneerden van wie we contactgegevens hebben met een aanbod om lid te worden. Het eerste jaar is het lidmaatschap trouwens gratis. Dit jaar hebben we ook de leden die vorig jaar

lid waren en voor 2023 hun lidgeld niet betaalden eerst per brief of mail, en nadien telefonisch gecontacteerd. Het was verrassend te vernemen dat velen het gewoon vergeten waren of dachten betaald te hebben. Het loont zekerde moeite om dit jaarlijks te herhalen. We doen naarstig verder.

Tony Lemmens (met dank aan A.I. voor de inspiratie)

## Jaarprogramma 2023

Zaterdag 15 juli: Daguitstap naar Namen en boottocht op de Maas

Donderdag 24 augustus: Daguitstap naar Val Dieu en Battice - zie verder

Van 18 tot 22 september: Busreis naar Elzas en Vogezes - **plaats vrijgekomen**

Vrijdag 13 oktober: Herfstwandeling aan het Donkmeer in Berlare en bezoek aan kaasmakerij De Zuivelarij.

Dinsdag 21 november: Programma- en jubilarissendag in Den Egger

December: Lezing

Door een annulering is er voor **de busreis naar Elzas en Vogezes van 18 tot 22 september plaats vrijgekomen voor 2 personen.**

Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief van februari 2023, die je kan lezen op onze website [www.b-g-b.be/nieuwsbrieven](http://www.b-g-b.be/nieuwsbrieven).

Als je geïnteresseerd bent, contacteer je zo vlug mogelijk:  
[pieter.michels@yahoo.com](mailto:pieter.michels@yahoo.com) of 0474 969705.

# Donderdag 24 augustus 2023

## naar het hart van het Pays de Herve: de daguitstap die avontuurlijk start en vroom kan eindigen!

Op deze daguitstap ontdekken we samen het Fort Battice en bezoeken we de abdijsite Val Dieu in Aubel.

We vertrekken met de luxe autocar naar het zuiden. Na een mooie rit bezoeken we het **Fort Battice**. Het is een fort gebouwd in 1934 midden op een heuvelrug, met uitkijk in het zuiden richting Verviers en in het noorden richting Aubel. Het fort maakt deel uit van de fortengordel rond Luik in de Belgische provincie Luik. Het is gelegen op 15 kilometer van de Duitse grens en werd als een van de primaire aanvalsplekken gezien door het Duitse leger op 10 mei 1940. Het fort gaf zich over na 12 dagen nadat het geraakt werd door een vliegtuigbom.

Aan de ingang van dit militair domein worden we opgewacht door de gidsen. Een wandeling van ongeveer 3 km begint met een steile afdaling, want een groot deel van het fort ligt 35 meter onder de grond. De trap met 108 treden is flink stijl. Aangepast schoeisel is aangewezen. We nemen een kijkje in de barakken waar de soldaten verbleven. De bunkers zijn zeer indrukwekkend, vooral de geschutkoepels met twee 75mm-kanonnen.

Het Fort van Eben-Emael is voor velen onder ons goed gekend. Het Fort Battice uit dezelfde periode is door de Vlaming niet gekend. Voor ons dus een ideale gelegenheid om af te dalen in deze geschiedenis.



Het zal snel middag zijn als we terug bovengronds het prachtige landschap bewonderen. Tijd voor een lekkere lunch in Le Moulin de Val Dieu en het bezoek aan de prachtige cisterciënzer **abdij Val Dieu**. De abdij, gesticht in het begin van de 13e eeuw, is thans een bezinningscentrum en een bezoekerscentrum met onder andere een brouwerij, een restaurant en een winkel. In februari 2002 verlieten de laatste drie monniken de priorij.

Het restaurant bezochten we al voor de lunch. Op hetzelfde abdijdomein is er dus ook een brouwerij waar het Val Dieu-abdijbier wordt gebrouwen. Na het bezoek van de brouwerij zullen we het eindproduct proeven.



#### Het programma:

- 07.20 u: opstap in Rotselaar Rond Punt
- 07.35 u: opstap in Scherpenheuvel bij autobussen Van Aerschot
- 09.00 u: koffietje
- 10.00 u: bezoek aan Fort Battice
- 12.15 u: lunch in Le Moulin de Val Dieu
- 14.00 u: bezoek aan de abdijsite van Val Dieu, inclusief degustatie
- 17.30 u: vertrek naar huis
- 18.30 u: aankomst Rotselaar
- 18.45 u: aankomst in Scherpenheuvel

De deelnameprijs voor deze daguitstap, volledige verzorgd door BGB, is **55 € per persoon**, inclusief koffie, lunch, busreis heen en terug, bezoek aan Fort Battice en Val Dieu, beide met gids.

U ZORGT VOOR: goed weer, aangepaste kledij en goede schoenen om de bezoeken comfortabel mee te maken.

**Inschrijven** door het **formulier achteraan ten laatste op 1 augustus 2023** te sturen naar Stef Stas, Glabbeeksesteenweg 134, 3391 Meensel-Kiezegem of via email [stasstef@gmail.com](mailto:stasstef@gmail.com) of via de website [www.b-g-b.be](http://www.b-g-b.be)

Stef Stas

# Verslag van de daguitstap naar Maastricht en de mergelgrotten in Kanne op 20 juni 2023

Een warme zomerse dag begint met een daguitstap van BGB, op weg met een volle autocar met liefst 53 deelnemers, deze keer naar Maastricht. Alle deelnemers waren zoals gewoonlijk weer stipt op de afspraak, een gekend fenomeen van BGB.

Maar we ondervonden al snel dat het wegverkeer in ons land toch wel wat te wensen overlaat, een lange file veroorzaakte een achterstand en wat stressmomenten in ons tijdschema.

Kunnen we de koffie en de boottocht die in de voormiddag op het programma staan nog halen?

Al snel werd duidelijk dat de chauffeur van de autocar er alles voor over had om ons op het juiste tijdstip ter plaatse te brengen. Men verwachtte er ons, dat was duidelijk: de tafels stonden klaar aan de rand van de Maas (of was het hier de Zuid Willemsvaart?), de nog warme croissants smaakten heerlijk en in ijltempo werden deze verorberd.

Na dit hels avontuur konden we inschepen voor de rondvaart. De kapitein stond ons aan wal op te wachten. Een prachtige boot, die men alleen in films ziet en die alleen voor BGB gereserveerd was. Het personeel, dat afgeborsteld was tot in de puntjes, liet al snel onze kopzorgen vergeten.



De rondvaart kon beginnen. Door de oude vaargeul en langs de pittoreske pakhuizen van weleer konden we van de oude stad genieten. De oude en nieuwe woonboten langs de oever konden hier en daar wel een likje verf gebruiken. Het was heerlijk op de boot: alle ramen en ook het schuifdak stonden open en brachten verkoeling. Alleen in de gesprekken was er geen afkoeling: de uitleg van de kapitein of de tape die werd afgespeeld kregen weinig gehoor. De gesprekken van de BGB-leden onder elkaar haalden de bovenhand, het was precies of ze elkaar in 30 jaar niet meer hadden gezien of gehoord.

Na het passeren van verschillende sluizen en draaien en keren kwamen we dan op de Maas terecht. Het maakte indruk om van dat kleine kanaal over te gaan naar deze brede rivier. Ook hier weer mooie huizen en prachtige nieuwe gebouwen met veel groen omgeven. Er wordt hard gewerkt in Nederlands Limburg om in een mooie stad te kunnen leven.

Ondertussen deden we ons te goed aan al het lekkers van deze wereld. De tafels waren ook hier verzorgd gedekt met pistolets, sandwiches, en diverse broodsoorten met beleg.

Sommigen verwachtten nog veel meer; maar overdaad schaadt. En het zeer warme weer kon voor gezondheidsproblemen zorgen met garnaal en vis en rauwkost.

En het werd middag, tijd om de boot te verlaten en om wat afkoeling te gaan zoeken.

En dat kon niet beter dan in de grotten van Kanne. Aan de poort werd al duidelijk dat van 30° naar 12° een grote aanpassing is en er een pulletje of sjaltje kon gebruikt worden.

Hier waren twee gidsen die ons door het labyrint van gangenstelsels loodsten. Zij legden perfect uit wat mergelsteen juist is en hoe het miljoenen jaren geleden ontstaan is. De ontginning ervan is al in de 13<sup>e</sup> eeuw begonnen en gaat nog altijd door. De verhalen van onze gidsen leken ons allemaal waarheidsgetrouw.



We bekeken de muurschilderingen van vogels en dieren, sommigen deden ons schrik krijgen, maar we werden gerustgesteld: het waren er van vroegere tijden. In de

'donkere gang' was het echt aardedonker, het licht werd helemaal gedoofd, we zagen letterlijk geen hand voor onze ogen.

Terug naar een iets meer verlichte gang... We zien er bijvoorbeeld de "Mosasaurus" hier ontdekt en getekend met houtskool op de muren; we keken er naar en waren verwonderd. Even later werd ons verteld dat er bier naar vernoemd wordt en dat moest geproefd worden natuurlijk. Gerijpt in de grotten en samen met de worst en de kaas was dit een heerlijk tussendoortje. Daarna kwam ook nog het stuk rijstvlaai eraan; het was af!

Van hard labeur in de ondergrond om de mergel in de donkere gangen los te maken, tot er de mooiste gebouwen mee te verwezenlijken is toch wel een enorme opdracht. Kijk maar eens naar de Basiliek van Tongeren, de mooie kastelen die er ook in ons land staan, en de vakwerkwoningen voor de rijke burgers of de gewone huizen van de mensen in de omliggende dorpen en steden.

We vielen van de ene verbazing in de andere: er werd hier feest gevierd; er is een zeer mooie kapel die af en toe nog dienst doet voor een trouwpartij of een doopsel.

Er waren ook de verhalen van de eerste en tweede oorlog, schuilorden voor verzetslieden en anderen, de tekening op de muur met de afbeelding van de rouwende vrouw die aan het graf staat van de onbekende ....., is het haar zoon, man, vader? Zeer aangrijpend.

En het verhaal van de Neanderthaler, een stoere kolos uit de oudheid, onze voorouder?



En Zichen - Zussen - Bolder, waar de grotten zijn ingestort tijdens het plukken en kweken van champignons, daarbij zijn 18 personen om het leven gekomen, sommigen herinnerden zich dit voorval nog van in hun jeugd jaren.

Ook leven hier vleermuizen, zeer nuttige vernuftige diertjes die 's nachts actief zijn, zij vangen met een soort van radar of was het sonar massa's insecten die ons komen prikken en waar wij niet om gevraagd hebben. ( ik kan ervan meespreken).

Op het einde van de rondgang konden we zien hoe het kweken van champignons in werk ging. Een zeer arbeidsintensief werk met zorg voor veel hygiëne om de teelt te laten lukken, en er waren er nog te koop ook.

Als afsluiter van deze dag was er nog een mooi terras uitgekozen om nog te genieten van mekaars gezelschap bij een koffie en een stuk lekker Limburgse vlaai.

Maar daarvoor moesten we de heuveltop bereiken, een steile klim bracht ons naar een prachtig panorama over de Maas, de stad en de jachthaven. Het werd ons bijna allemaal fataal!

De organisatoren nemen hier de volle verantwoordelijkheid op en vragen enige mildheid.

En we keerden blij gezind en uitkijkend naar de volgende BGB daguitstap huiswaarts.

Dank aan Theo Janssens voor de mooie foto's: <https://b-g-b.be/fotos/>

Jos Pelgroms

## **Onze deelneming aan familie van overleden leden**

*29 mei 2023: Marcelline Hendrickx, echtgenote van Livin Vandenhoudt (ABB), Herseltsesteenweg 51, 3200 Aarschot*

*15 juni 2023: Luc Brys (BB), echtgenoot van Lieve Vereenoghe, p/a Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle*



## Proficiat aan onze jubilarissen

### 95 jaar in 2023:

19 juli 1928: *Georges Haven (ABB), echtgenoot van Liesbeth Vos  
Oude Baan 379, 3000 Leuven*

### 90 jaar in 2023:

26 juli 1933: *Trees Boeckx (FERM)  
Capucijnenlaan 30, 8670 Koksijde*

### 80 jaar in 2023:

9 juli 1943: *Lena Verreycken (FERM)  
Bekafaan 60, 3200 Aarschot*

16 juli 1943: *Francine Bergmans (ABB)  
Plaats-Vondel 23 B107, 3272 Testelt*

24 juli 1943: *Anny Bruffaerts (ABB), echtgenote van Robert Offermans  
Parkstraat 21, 3053 Haasrode*

### 65 jaar gehuwd in 2023:

2 juli 1958: *Helma Evers (ABB) met Hilaire Van Horenbeek  
Kesseldallaan 28 Bus 0202, 3010 Kessel-Lo*

12 juli 1958: *Jos Lemmens (ABB) met Jacqueline Vanerum  
Leesthof 13, 3290 Diest*

16 juli 1958: *Jules Liekens (CERA) met Simonne Van Der Auwera  
Kerkstraat 34, 3130 Begijnendijk*

16 juli 1958: *Sylvain Minten (IDB) met Alina Ceulemans  
Acacialaan 19, 3020 Herent*

19 juli 1958: *Raymond Pues (STABO) met Jeannine Van Minsel  
Grote Molenweg 102, 3020 Herent*

25 juli 1958: *Emile Vandewijer (ABB) met Germaine Depre  
Oude Truierbaan 43, 3840 Borgloon*

### 60 jaar gehuwd in 2023:

6 juli 1963: *Hugo Raeymaekers (CERA) met Jeannine Bruyninckx  
Aarschotsesteenweg 142 Bus 211, 3111 Wezemaal*

13 juli 1963: *Pieter Van Roy (AVEVE) met Maggy Hellings  
Groenveldstraat 77, 3001 Heverlee*

23 juli 1963: *Piet Henckens (CERA) met Yvonne Goris  
Eduard Dompasstraat 68, 3570 Alken*

30 juli 1963: *Daniel Vulsteke (AVEVE) met Agnes Beuselinck  
Haasroodsestraat 23, 3052 Blanden*

# Inschrijvingsformulier

## Daguitstap Fort de Battice en Val Dieu

### donderdag 24 augustus 2023

Ingevuld formulier vóór 1 augustus 2023 sturen naar:

Stef Stas Glabbeeksesteenweg 134, 3391 Meensel-Kiezegem

of naar: [stasstef@gmail.com](mailto:stasstef@gmail.com)

Inschrijven via de website [www.b-g-b.be](http://www.b-g-b.be) kan ook.

Deelnemer 1: .....

Deelnemer 2: .....

Adres: .....

e-mailadres: .....

Tel of GSM: .....

**Opstapplaats (kruis aan):**

om 7u20: Rond Punt in Rotselaar

om 7u35: Van Aerschot, Houwaartstraat 389, 3270 Scherpenheuvel

Opmerkingen: .....

.....

Deelnameprijs: € 55,00 per persoon.

Ik stort ..... € op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding:  
naam deelnemer(s), en daguitstap Battice en Val Dieu

Datum:        ... / ... / .....

Handtekening