



Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks
V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven
Mail, P924176

Nieuwsbrief januari 2024



Een nieuw jaar, een nieuw begin.

Wat kan ik bij deze jaarwisseling nog schrijven? We beleven barre tijden vol verwarring en onzekerheid. Er zijn oorlogen, maar anders dan anders in ons eigen continent en aan de grenzen ervan. Er zijn de opeenvolgende natuurrampen ver weg en dichtbij, de klimaatontregeling die haar tol begint te eisen, de ontwrichting van onze samenleving met onderdrukking, ongelijkheid, discriminatie en stuurloosheid.

We zijn het gewoon elkaar het allerbeste te wensen ook al weten we dat het komende jaar niet voor iedereen even voorspoedig zal verlopen. Misschien is dit nu meer nodig en zinvol als teken van echte bezorgdheid voor diegenen die ons levenspad kruisen.

Wat de toekomst brengen zal weten we niet, maar ook in al zijn kwetsbaarheid blijft de mens weerbaar. Ik wens jullie een behouden voortgang van dag tot dag, en om het met de woorden van Bart Peeters te zeggen: elke dag een gloednieuw begin.

Tony Lemmens

Gloednieuw begin¹

*Ik zag de maan blij aan de hemel staan.
Ze lachte al haar kraters bloot.
Geen bommen meer, geen grootheidswaan,
geen verdriet, geen hongersnood.
Ik zag een gloednieuw begin.*

¹ *Gloednieuw begin* is het nieuwste lied van Bart Peeters.

*In een droom die ertoe deed
zag ik een wereld zonder leed
kreeg alles weer zin.
Geen valse propaganda, geen burgers onder vuur,
geen opbod meer van goor geweld, geen ranzige censuur.
Ik zag een gloednieuw begin.*

*In een droom die er mocht zijn
zag ik een wereld zonder pijn,
kreeg alles weer zin.*

Lidgeld 2024

Gelukkig Nieuwjaar !

Ruim 320 leden vernieuwden al hun lidmaatschap bij BGB. Als je verder wilt genieten van onze activiteiten en onze nieuwsbrief, is het tijd om je ledenbijdrage te betalen! Dat kan gebeuren door overschrijving van 20 euro naar het BGB-rekeningnummer **BE91 7390 0930 0176** met vermelding van je naam.

Dank namens je BGB-bestuur

Jaarprogramma 2024

Donderdag 11 januari 2024: Lezing over de klimaatuitdaging door Gerard Govers, professor Geografie en vice-rector KU Leuven - zie verder

Donderdag 29 februari 2024: lezing over de verkeerswetgeving voor de zwakke weggebruiker door Marco De Busschere, politie-inspecteur Leuven - zie verder

Dinsdag 19 maart 2024: Daguitstap Antwerpen: Snijders en Rockoxhuis, lunch bij Hoffs en Joodse wijk en stationsbuurt

Dinsdag 16 april 2024: Contactdag 2024

Van 25 mei tot 1 juni 2024: Vliegtuigreis naar Noord-Spanje

Zaterdag 15 juni 2024: Daguitstap waterbeheersing in Kruikeke en Wissekerke

Zaterdag 27 juli 2024: Daguitstap naar l'Eau d'Heure bij Cerfontaine

Dinsdag 20 augustus 2024: Daguitstap naar Brussel

Van 16 tot 20 september 2024: Busreis naar Hessen, Duitsland

Dinsdag 15 oktober 2024: Daguitstap naar Leopoldsburg en Genk

Dinsdag 19 november 2024: Programma- en jubilarissendag 2024

Donderdag 5 december 2024: Lezing door Tineke Beeckman

De klimaatuitdaging: van diagnose naar oplossingen

Lezing door Gerard Govers op donderdag 11 januari 2024

De klimaatopwarming is een feit én is een belangrijke bedreiging. Niet voor de planeet: die redt zich wel. Maar wel voor de welvaart en het welzijn van mensen overal ter wereld.

In deze lezing gaan we eerst in op de oorzaken. Wat weten we zeker en waarover bestaat er in de wetenschappelijke literatuur nog discussie? Draagt landbouw bij tot de klimaatopwarming en zo ja, hoe? En hoe snel gaat het allemaal? En wat zullen precies de gevolgen zijn als we niet ingrijpen? Wat zijn de connecties met andere grote problemen zoals watervoorziening en biodiversiteitsverlies?

Vervolgens gaan we in op mogelijke oplossingen. Wetenschappelijke en technologische innovatie zijn hierbij van het grootste belang in dit hele verhaal maar de financiële en sociale implicaties zijn ook erg belangrijk. Ook hier komt de landbouw in beeld. Ten slotte proberen we de vraag te beantwoorden of we onze samenleving duurzaam kunnen maken en tegelijk welvarend kunnen houden. Dat kan wellicht, maar het zal niet vanzelf gaan.

Onze gastspreker



Gerard Govers is vicerector Wetenschap en Technologie van KU Leuven. Hij is ook verantwoordelijk voor het brede domein van duurzaamheid. Gerard Govers is geograaf. Zijn onderzoek heeft zich in belangrijke mate toegespitst op bodemerosie en -degradatie, dikwijls als gevolg van landbouwactiviteiten. Hierbij heeft hij ook intensief samengewerkt met bio-ingenieurs en met landbouwers, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Hij heeft over vele onderwerpen gedoceerd maar geeft nu nog één vak in de faculteit Wetenschappen. Dat vak spitst zich toe op de toestand en de (mogelijke) toekomst van de wereld. Gerard Govers is ook lid van verschillende raden van bestuur en adviesraden m.b.t. duurzaamheid.

Nieuwjaarsreceptie

Na de lezing van Gerard Govers houden we onze nieuwjaarsreceptie. Het is een gelegenheid om wensen uit te wisselen, na te praten over de lezing en gezellig te babbelen met collega's en vrienden.

Praktisch

De lezing heeft plaats in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te Leuven. De lezing begint om 14u. Onthaal vanaf 13u30.

Deelname aan de lezing is gratis maar omwille van de nieuwjaarsreceptie is inschrijven noodzakelijk. Dit kan via de website <https://b-g-b.be/>, per e-mail aan pieter.michels@yahoo.com of via telefoonnummer 0474 969705 van Pieter Michels.

Verkeerswetgeving voor de zwakke weggebruiker

Lezing door Marco De Busschere, politie-inspecteur Leuven

op donderdag 29 februari 2024

OPGELET: Gewijzigde datum.

Deze lezing was gepland op dinsdag 27 februari. Door omstandigheden zijn we genoodzaakt deze te verplaatsen naar **donderdag 29 februari 2024**.

In deze lezing behandelt Marco De Busschere de verkeersregels die vooral voor voetgangers en fietsers van belang zijn. Deze regels zijn in de loop der jaren niet echt veranderd doch de naleving ervan is in de huidige verkeerssituaties niet altijd even vanzelfsprekend. Anders dan voor automobilisten worden de verkeersregels voor voetgangers en fietsers ook niet echt aangeleerd. De voetganger denkt soms dat er voor hem nauwelijks verkeersregels gelden. De fietser gebruikt steeds



snellere en zwaardere fietsen op niet aangepaste fietspaden. Dit alles zorgt meermaals voor zeer onveilige verkeerssituaties waarvan vooral de zwakke weggebruikers het slachtoffer zijn.

Onze gastspreker

Marco De Busschere is momenteel 1ste Inspecteur - Motorrijder, Dienst Verkeer bij de politiezone Leuven. Hij begon zijn loopbaan bij de rijkswacht en was actief in de brigades van Gent, Genk en Brussel. In 1996 kwam hij in de rijkswachtbrigade van Leuven terecht. Na de politiehervorming begon hij in 2002 als motorrijder bij de politiezone Leuven.

Praktisch

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te Leuven. De lezing begint om 14 uur, onthaal vanaf 13u.30.

Deelname aan de lezing is gratis maar voorafgaand inschrijven is gewenst. Dit kan via de website www.b-g-b.be, per e-mail aan tony.lemmens@telenet.be of per brief aan Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal.

Volharden in de broosheid. Crisissen als krachtbronnen.

Verslag lezing door Bert Roebben op 14 december 2023

Vanuit het leven in het begin van de coronatijd rond Pasen 2020 schreef Bert Roebben een prachtig boek *Volharden in de broosheid*. Bert legt getuigenis af van de ambivalenties die hij zelf, tussen hoop en vrees, heeft ondervonden tijdens de coronacrisis en die ook vandaag nog van tel zijn.

Sindsdien zijn we in een veelheid van crisissen beland. Hoe kan je als theoloog de vragen die deze crisissen oproepen spiritueel benaderen?

1. Broosheids-leeftijd als mens ervaren

Hoe kunnen we als senioren vanuit onze broosheidsleeftijd deelnemen aan en een stem hebben in de samenleving?



De afbeelding *Live* op de omslag van het boek *Volharden in de broosheid* is gemaakt door de Poolse kunstenaar Pawel Kuczynski. Zijn kunstwerk spreekt letterlijk boekdelen: zeilen vraagt stuurkunst. Je moet je zeil kunnen afstemmen op de juiste windrichting. En je moet het roer op de juiste koers kunnen houden, zodat je niet stuurloos overgeleverd wordt aan de grillen van de wind... Aan de zeiler om te volharden in de broosheid van de zeiltocht... Het water moet *gelezen* worden als een boek. De zeiler staat niet alleen en kan terugvallen op de stuurkunst en de zeilwijsheid van voorgangers, die opgetekend staan in het collectieve geheugen... In het lezen van de tekenen van de tijd is stuurkunst nodig. Die wordt geleverd door de inzichten van wijze mensen uit de traditie.

2. Crisissen volgen elkaar op

Kinderen en jongeren zijn seismografen en slachtoffers. Zij voelen en geven aan waar het op aan komt. Greta Thunberg en andere jongeren staken en demonstrenen om de klimaatdreiging. Leerlingen en studenten raakten geïsoleerd door corona.

Kinderen leven en sterven in de puinhopen van Oekraïne en Gaza.



PISA



Het PISA-onderzoek wijst op achteruitgang van de kennis van wiskunde en taal bij de studerende jeugd. Kinderen en jongeren zijn slachtoffers van seksueel en ander machtsmisbruik in de Kerk en elders.

3. Vier krachtbronnen

Door al die crisissen dreigen we de hoop en de moed te verliezen. Hoe kunnen we in die crisiservaringen hoop vinden?

Krachtbron 1: Ver-antwoord-elijk

We willen de opwarming van de aarde beperken en de gevolgen ervan onder controle houden, maar we voelen ons als mens onmachtig. Elke individuele actie lijkt futiel bij de enormiteit van de klimaatuitdaging. Hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid opnemen?

"DON'T ASK WHAT THE WORLD NEEDS. ASK WHAT MAKES YOU COME ALIVE AND GO OUT AND DO IT. BECAUSE WHAT THE WORLD NEEDS IS PEOPLE WHO HAVE BECOME ALIVE."

HOWARD THURMAN

Howard Thurman was de geestelijke begeleider van Martin Luther King. *Vraag niet wat de wereld nodig heeft. Zoek wat je in je kracht brengt en ga naar buiten en handel. Want de wereld heeft mensen met levensgoesting nodig.*

Levensgoesting borrelt op door te doen waar je sterk in bent.

Leonard Cohen citeert de profeten van het Oude Testament in zijn song *Hineini* (Hebreeuws voor *Hier ben ik*), wanneer zij zich geroepen voelen om onrechtvaardigheid te lijf te gaan.

Krachtbron 2: Langzaam

De coronacrisis had een grote impact op ons leven. We sloten ons op in onze gezinsbubbels en heel wat medemensen raakten geïsoleerd. Anderzijds viel het drukke leven stil en konden we genieten van de (gedwongen) rust en de vertraging.



Op Pinksterdag 2021 trok Bert Roebben te voet vanuit Blauwput in Kessel-Lo naar Vézelay. In zijn verslag *Fulltime Pilgrim* (Uitgeverij Averbode) beschrijft hij de sterke ervaring van verlangzaming die botste met de drang om vooruit te komen op zijn weg.

We leven in een jachtige tijd. Om de pedalen niet kwijt te raken is het nodig af en toe af te haken en dicht bij jezelf te blijven.

Krachtbron 3: Barmhartig

De vele conflicten in de wereld en de groeiende polarisatie doen ons schrikken. Welke wereld en maatschappij laten we achter voor onze kinderen en kleinkinderen?



Een multiculturele klas van 17-18-jarigen besprak deze afbeelding van de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Velen kenden de Bijbelverhalen en de woorden barmhartigheid en compassie niet. Wel waren zij gevoelig voor wat er gebeurt. Hen vielen een aantal details op, zoals het woord *proximus* dat *naaste* betekent.

Ook merkten zij op dat alle scènes van het verhaal in één beeld staan: de onverschillige hogepriester, de onwillige rechtsgeleerde en de barmhartige Samaritaan bij het slachtoffer van de roofoverval.

De rechtsgeleerde kijkt om: hij heeft de kans gemist om goed te doen en misschien laat hij zich wel inspireren door de barmhartige daad van de Samaritaan.

Krachtbron 4: Geletterd

De achteruitgang van de schoolse kennis van de jeugd maakt ons ongerust. Wat is dat toch met het onderwijs? Is de digitalisering wel goed voor hun ontwikkeling? De mensen lezen niet meer.



Als senioren en grootouders kunnen wij tijd en ruimte maken om met kinderen te lezen en zo hun *ontluikende geletterdheid* te ontwikkelen.

In het onderwijs zijn er initiatieven om de gsm uit de klas te bannen. Professoren vragen hun studenten om in de lessen geen sociale media te bekijken.

4. Broosheids-leeftijd als christen ervaren

Tijdens de coronacrisis leefden we in een staat van onduidelijkheid over de eigen existentie, en dat maakte ons onzeker, kwetsbaar en sprakeloos. Deze kwetsbaarheidservaring kan men omschrijven als een leven *onder de wolk van niet-weten*. Op school waren leraren en leerlingen in dezelfde situatie van ongewisheid, in het ziekenhuis was dat het geval voor patiënten en zorgverleners, in de samenleving voor burgers en hun overheden. Samen wisten wij het niet. Op grond van deze gedeelde ervaringen ontstond een nieuwe verbondenheid, een *Nieuw Kwetsbaar Wij*, naar analogie met het www.nieuwwij.nl

Christenen zoeken in hun broosheid naar God. Een gedicht (Huub Oosterhuis) kan daaraan uitdrukking geven:

*Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En me toevertrouw.
En het licht niet haat.*

De vader van Bert vond aan het einde van zijn levensdagen genade in een zijkapel van de kathedraal van Reims. Hij zei: "Deze woorden zijn voor mij bedoeld."
En hij wees naar een opschrift van Paus Franciscus:

Ouvre mes mains, Seigneur, ce qui est si difficile pour moi de le faire.

Henri Nouwen noteerde deze inspirerende woorden van een pater trappist:

*Ik ben de glorie van God.
Maak van die gedachte het centrum van je meditatie, zodat die op de duur niet langer een gedachte is, maar een levende realiteit.*

Stel jezelf de vraag: Waar is de glorie van God?

Als de glorie van God niet is waar ik ben, waar kan die dan zijn?

Bert geeft aan dat we God niet hoeven te zoeken. Hij is er al, in onszelf.

Uit het gesprek na de lezing

Aanvaarden is elke dag opnieuw durven beginnen.

Wij tellen onze zegeningen.

Wij worden oud en de broosheid komt elk jaar dichterbij.

Ik ben bezorgd om de kleinkinderen die opgroeien zonder een godsdienstig kader.

Uw lezing is nodig in deze sombere wereld, maar is ook naïef: de negatieve berichten maken dat de jongeren het niet meer zien zitten.

Het succes van de populistische democratische verkiezingen maakt ons erg ongerust.

Laten wij in onze kracht gaan staan en in onze omgeving doen wat we inwendig als goed aanvoelen.

Waar haal ik zelf het vuur vandaan terwijl mijn waakvlam zo klein is?

De spreker

Bert Roebben is geboren in Borgloon, woont in Kessel-Lo, is gehuwd en heeft drie volwassen kinderen en één kleinkind. Hij is professor theologie aan de universiteit van Bonn en geeft les aan toekomstige leraren, pastorale werkers en priesters. Voordien doceerde hij in Leuven, Tilburg en Dortmund.

Meer inspiratie vind je in de podcast [Bert Roebben - Zwijgen is geen optie](#) en op <https://bertroebben.blogspot.com/>

Pieter Michels

Proficiat aan onze jubilarissen

95 jaar in 2024:

6 januari 1929: Maurice Reymen (AVEVE), echtgenoot van Maria Ilsbroux
Hadewychlaan 74, 3500 Hasselt

90 jaar in 2024:

18 januari 1934: Cyriel Stoop (ABB), echtgenoot van Emma Ickmans
Dorpsstraat 7 B, 3560 Lummen

28 januari 1934: Jos Lemmens (ABB), echtgenoot van Jacqueline Vanerum
Leesthof 13, 3290 Diest

31 januari 1934: Julia De Winter (BB), weduwe van Jozef Van Gool
Bevel-Dorp 103, 2560 Nijlen

80 jaar in 2024:

14 januari 1944: Leo Van Hooydonk (AVEVE), echtgenoot van Irma Lambregts
Kloosterstraat 80 Bus 4, 2990 Wuustwezel

15 januari 1944: Armand Vervloesem (ABB)
Mannenbergh 158 Bus 2, 3270 Scherpenheuvel

29 januari 1944: Flora Van Asbroeck (ABB), echtgenote van Julien D'Hondt
Wolfshaegen 231, 3040 Neerijse

60 jaar gehuwd in 2024:

25 januari 1964: Anna Toelen (CERA) met Robert Baron
Hannuitsesteenweg 416, 3401 Landen/Walshoutem

Onze deelneming aan familie van overleden leden

28 november 2023: Cyrille Andries (ABB), weduwnaar van Marie-Louise Meulemans
p/a Begrafenissen Poes, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

6 december 2023: Hortence Ickx (ABB), weduwe van Johannes Van Horebeek
p/a Begraf. Permentier, Aarschotsesteenweg 74, 3300 Tienen

20 december 2023: Willy Depoorter (SBB), weduwnaar van Julia Dries
p/a Begrafenissen Poes, Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee

Welkom aan onze nieuwe leden

Katrien Celen (SBB-Acerta), Veldweg 8, 2580 Putte

Magda Duerinckx (SBB-Acerta), Boerenkrijglaan 13, 3010 Kessel-Lo

Marc Demeyer (Landelijke Gilden), Leuvensestraat 112, 3051 Sint-Joris-Weert

Patty De Keyzer (Ferm), C. Buyssestraat 38, 9840 De Pinte

Noëlla Schouteden (Ferm), Eendenstraat 17, 3670 Oudsbergen

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Lezing 'De klimaatuitdaging' door Gerard Govers
Donderdag 11 januari 2024

Vóór 9 januari 2024 opsturen naar:

Pieter Michels, Paul van Ostaijenlaan 2, 3001 Heverlee

of via e-mail naar: pieter.michels@yahoo.com

Inschrijven kan ook via de website: www.b-g-b.be

Naam en voornaam 1^{ste} deelnemer:

Naam en voornaam 2^{de} deelnemer:

Adres:

.

E-mail:

Telefoon/GSM:

schrijft/schrijven in voor de lezing op donderdag 11 januari 2024.

De lezing heeft plaats in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te Leuven en begint om 14u. Onthaal vanaf 13u30.

Deelname aan de lezing is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk, omwille van de nieuwjaarsreceptie.

Datum: . . . / . . . /

Handtekening

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Lezing 'Verkeerswetgeving voor de zwakke weggebruiker'
door Marco De Busschere op donderdag 29 februari 2024

Vóór 20 februari 2024 opsturen naar:

Tony Lemmens, Busselbergstraat 9, 3583 Paal

of via e-mail naar tony.lemmens@telenet.be

Inschrijven kan ook via de website: www.b-g-b.be

Naam en voornaam 1^{ste} deelnemer:

Naam en voornaam 2^{de} deelnemer:

Adres:
.

E-mailadres:

Telefoon/GSM:

schrijft/schrijven in voor de lezing op donderdag 29 februari 2024.

De lezing heeft plaats in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40 te Leuven en begint om 14u. Onthaal vanaf 13u30.

Deelname aan de lezing is gratis maar vooraf inschrijven is wenselijk.

Datum: ... / ... /

Handtekening