



Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks
V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven
Mail, P924176

Nieuwsbrief september 2024



Het Limburggevoel: "greumelevla"

Als columnist van jullie lijfblad heb ik een zeer grote redactionele vrijheid bedongen. Ik schrijf wat en hoe ik wil. Heerlijk!

Soms - heel soms - bereikt me toch al eens verzoek van een bestuurslid van de BGB om mijn pen te wijden aan een bepaald onderwerp. Standaard draai ik dan de kont tegen de krib. Ik ga wat dwarsliggen en schiep de bestuurder in kwestie beleefd af met iets als "interessante suggestie", of "ik het zal meenemen, maar ik heb nog betere tips liggen".

Ik ben toch geen broodschrijver, zeker?

Maar onlangs bereikte me een vraag die me deed twifelen en tot nadenken stemde: bestaat het Limburggevoel echt? Geen actuele filosofische kwestie, maar toch een diepzinnige vraag.

Als radicale jongeling - erg lang geleden dus - en met mijn roots in het noorden van Limburg, zou ik eens smakelijk gelachen hebben met deze vraag en met een kwinkslag verwezen hebben naar het rijk der fabels. Limburggevoel? Baarlijke onzin. Niet het minste wetenschappelijk bewijs, zelfs nog geen aanzet tot staving.

Het schrijden der jaren doet echter iets met de mens. Zou het kunnen dat de wijsheid toeneemt? Of dat je milder wordt? Of beide? En het zijn toch enkel de zotten die niet van gedacht veranderen.

Daarom dat ik toch lichtelijk overhel naar een begin van overtuiging dat er iets is in Limburg. In de grond, in de lucht, in het water... dat is nog niet helder. Ik doe hier dan ook met enige schroom een proeve om aan te tonen dat er iets als een Limburggevoel moet zijn of minstens toch zou kunnen zijn.

Om te beginnen: we hebben het lekkerste gebak in het ganse universum. Echte Limburgse vlaai is niet te overtreffen. Eet eens een stukje "greumelevla" en je dag kan niet meer stuk.

Limburgers verkiezen ook hun eigen bier: een "Cristalleke", "een Pax pilske" of een "Martens Pils" smaken nu eenmaal superieur vergeleken met het bier van een of andere multinational.

Over taal: wij herformuleren het ons opgedrongen Algemeen Nederlands met een zachte "g". Dat klinkt zoveel vriendelijker en zachtmoediger. Natuurlijk spreken wij geen dialect, maar wij zingen onze moedertaal, als een lofzang aan onze voorouders.

Gastvrij, vrolijk, ongedwongen, eenvoudig zijn evenzoveel kwaliteiten van de Limburgers. Grensoverschrijdend dan nog, aan elke kant van de Maas. Echt waar.

En natuurlijk heeft Limburg een prachtige natuur: de purperen heide in de Kempen, de vruchtbare Maasvallei en het golvende Haspengouw zijn onweerstaanbare landschappelijke parels in onze heimat.

Een Limburger die "Limburg Allein" van Jo Erens niet kan meezingen - of minstens: niet kan aanheffen - ontmaskert zichzelf als een indringer of als een would-be-Limburger. En welke provincie heeft een officieel volkslied? Limburg uiteraard en dan nog wel hetzelfde in Nederland en in België. Een lied - vergeleken met andere volksliederen - bovendien met inhoud. Limburgers zingen fier over hun bronsgroen eikenhout, hun nachtegaal, hun leeuwerik, hun statige rivier, ... Over - om maar eens iets te zeggen - een niet temmen Vlaamse leeuw, houden wij onze mond in ons gezang. Dat beest hebben wij nog nooit ontmoet in onze gouw...

Om te besluiten, herhaal ik hier ootmoedig: het is maar een begin van bewijsvoering. Misschien zijn er lezers die meer en beter materiaal kunnen aanreiken.

En heel misschien kunnen we op 15 oktober - tijdens de uitstap naar Leopoldsburg en Genk - de proef op de som nemen. Uiteraard en minstens met een stukje "greumelevla" bij de koffie.

Jaak Poelmans
Gepensioneerde SBB-Acerta

jaak.poelmans@gmail.com

Jaarprogramma 2024

Van 16 tot 20 september 2024: Busreis naar Zuid-Hessen, Duitsland - afgesloten

Dinsdag 15 oktober 2024: Daguitstap naar Leopoldsburg en Genk - zie verder

Dinsdag 19 november 2024: Programma- en jubilarissendag 2024

Donderdag 5 december 2024: Lezing door Tinneke Beeckman

Verslag van de daguitstap naar de Lacs de l'Eau d'Heure op zaterdag 27 juli 2024

Op het vroege vertrek uur was het weer niet wat je verwacht of verhoopt op een hoogzomerdag. Het was tenslotte 27 juli en onze busreis ging van start onder een grijs wolkendek. Voorlopig bleef het gelukkig droog.

Onze bestemming was de Lacs de l'Eau d'Heure, een gigantisch gebied waarin o.m. 5 grote, kunstmatig aangelegde meren liggen. Tussen 2 van die meren werd een stuwdam gebouwd: "Le Barrage de la Plate Taille". Daar hadden we onze eerste afspraak, eerst voor koffie met gebakjes, daarna voor een rondleiding.

Ondanks het mindere weer buiten liep de temperatuur in de bus, voornamelijk in het achterste gedeelte, snel op. We kregen een bijna-noodoproep van Stef die ons smeekte om de airco hoger te zetten. Omringd door vijf vrouwen was hij ernstig in de verdrukking geraakt...

Bijna ter bestemming begon het toch stevig te regenen. Doordat onze bus iedereen heel dicht bij de Centre d'Accueil kon afzetten, bleef de nattigheid beperkt voor de deelnemers. We lieten ons naar goede traditie de koffie, thee, fruitsap en kleine gebakjes goed smaken.



In de stuwdam die we daarna gingen bezoeken - de grootste van België en ook de enige in België die men binnenin kan bezoeken - zit een hydro-elektrische pompcentrale. Voor wie er niet bij was omschrijf ik kort wat dat is.

- Wanneer de productie van groene energie (wind- of zonne-energie) hoger ligt dan het verbruik (tijdens de daluren, bij een laag verbruik), wordt het water vanuit het lager gelegen meer l'Eau d'Heure naar het hoger gelegen meer (of spaarbekken) La Plate Taille gepompt.
- Wanneer er echter onvoldoende hernieuwbare energie beschikbaar is (bij een hoog verbruik of bij een lagere productie van wind- of zonne-energie) laat men water van het hogere naar het lagere meer stromen. Dit zet dan de turbines van de centrale in werking, waardoor er energie wordt opgewekt.

De gids die onze groep begeleidde tijdens de rondleiding bracht ons zijn verhaal met heel veel passie, in een naar-eigen-zeggen "Nederlands folklorique" en doorspekt met vele weetjes en verhaaltjes en vooral met heel veel cijfers en getallen - die we vooral niet moesten onthouden.

De rondleiding bracht ons zowel via een tunnel naar beneden in de stuwdam - waar 20m dik beton ons scheidde van 58 miljoen m³ water (ik heb toch enkele getallen onthouden) - als naar de SkyWalk die ons hoog boven de meren een schitterend uitzicht bezorgde. Naar mijn aanvoelen was dit een best indrukwekkende kennismaking met de Barrage de la Plate Taille.

Vervolgens was het tijd om terug wat aan te sterken, we hadden immers wel wat eigen energie verbruikt. Dus bracht chauffeur Dieter ons met de bus naar de Auberge de Poteaupré in Bourlers. De vooraf gekozen hoofdschotel (Vitoulet Poteaupré of Quiche met Chimay-kazen) en het dessert (ijsgekoelde sabayon met Chimay Blauw of chocolademousse) konden over het algemeen rekenen op een heel positieve beoordeling. Ook voor sfeer en gezelligheid kreeg l'Auberge de Poteaupré mooie cijfers op het rapport.



Na het eten bracht de bus ons naar het centrum van Chimay. Daar werden we - na wat wachten - opgepikt door een toeristisch treintje. Tijdens een rondrit die ongeveer een uur duurde zou het treintje ons langs een aantal bezienswaardigheden in Chimay brengen. Onze treinbestuurder moest echter heel wat improviseren.

Net tijdens 'ons' weekend werd op "het mythische circuit van Chimay" een snelheidswedstrijd voor moto's gereden en aangezien het treintje normaal over een deel van het circuit rijdt, moest het treintje zich maar aanpassen. Wat we dus gemist hebben van alle voorziene bezienswaardigheden is niet duidelijk.

De afsluiter van de dag hebben we samen graag tot ons en over ons laten komen in de Brasserie du Casino. Daar kregen we allemaal een Chimay of iets anders fris voorgeschoteld, vergezeld van wat Chimay kaas. Dat deed deugd, al zeg ik het zelf.

Dank aan alle deelnemers voor hun enthousiasme, stiptheid en de gezellige babbels tijdens de geslaagde daguitstap. Dank aan Dieter, onze chauffeur om ons veilig overal te brengen.

Heel graag tot de volgende...

Jos Detiège

De foto's van deze daguitstap vind je op onze website: <https://b-g-b.be/fotos/>
Met dank aan Theo en Hilda en Willy.

Daguitstap op dinsdag 15 oktober 2025: Ontdek de Geschiedenis en de Toekomst in het prachtige Limburg!

Ben jij klaar voor een dag vol inspiratie en ontdekkingen in het mooie Limburg?

Zeg ja en ga met ons mee op onze daguitstap naar twee unieke locaties: **Liberation Garden** in Leopoldsburg en **Labiomista** in Genk.

Wat kan je verwachten?

Liberation Garden, gelegen in het hart van Leopoldsburg en geopend op 6 mei 2023, is een indrukwekkend museum dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog tot leven brengt. Het biedt de bezoekers een unieke kans om de gebeurtenissen van deze turbulente periode op een interactieve en meeslepende manier te ervaren.

Een duik in de geschiedenis richt zich voornamelijk op Operation Market Garden, één van de meest gewaagde operaties van de tweede wereldoorlog. Deze begon vanuit Belgisch Limburg en had als doel de bruggen over de grote rivieren in Nederland te veroveren om zo een snelle opmars naar Duitsland mogelijk te maken. Het museum belicht niet alleen de militaire strategieën en gevechten maar ook de persoonlijke verhalen van de mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Stap, samen met ons, terug in de tijd en beleef de geschiedenis als nooit tevoren. Liberation Garden is een prachtige plek waar de verhalen van moed, opoffering en vrijheid tot leven komen. We wandelen samen door de tentoonstelling en laten ons meeslepen door de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Onder begeleiding van een gids stappen we in de schoenen van bezetters, verzetsmensen en bevrijders.



We kunnen ons onderdompelen in de geschiedenis door deel te nemen aan interactieve tentoonstellingen, door dekking te zoeken tijdens een bombardement, deel te nemen aan een briefing van een bekende generaal, of zelfs een virtuele vlucht te maken in een Spitfire naar het hart van Nazi Duitsland.

Of je nu een geschiedenisliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een boeiende educatieve ervaring, je vindt het hier zeker in het museum.

Na de lunch, helemaal in het teken van de voormiddag en dus een beetje speciaal (???) , rijden we met de autocar naar Genk (Waterschei) voor iets helemaal anders.



In **Labiomista** komen kunst en natuur samen in een bijzonder landschap. Op de fundamenteën van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg ontdekken we een evoluerend kunstwerk dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen over identiteit, fertiliteit en bioculturele diversiteit. We ontdekken er een fascinerende mix van kunstinstallaties, exotische dieren en weelderige natuur. We maken er samen met de gids een wandeling van 1,7 km door het prachtig aangelegde terrein.

Het terrein is verdeeld in verschillende zones, waaronder villa OpUnDi, een gerestaureerde directeurswoning die nu dienst doet als een open universiteit voor diversiteit.

Een van de opvallende kenmerken is de openluchttentoonstelling met levende kunstwerken en installaties, waaronder het bekende *Cosmopolitan Chicken Project*. Hier wordt de relatie tussen mens en natuur benadrukt met het oog op de diversiteit van het leven.

Het park omvat drie grote dierencompartimenten, enkele vijvers en een wandelpad. We kunnen er verschillende diersoorten bewonderen, zoals lamas, emoes, dromedarissen en struisvogels. Deze dieren spelen een belangrijke rol in Vanmechelen's werk en dragen bij aan de boodschap van biodiversiteit. We kunnen in het *Cosmopolitan Culture Park* gedomesticeerde en wilde dieren zien waar deze samenleven in een nieuw ecosysteem. Hier staat ook een 9,5m hoog kunstwerk dat symbool staat voor kinderrechten.

Labiomista biedt een unieke ervaring waar kunst, natuur en educatie samenkomen. Het is een plek waar wij als bezoekers kunnen reflecteren over de complexiteit en schoonheid van het leven in de visie van Koen Vanmechelen.

Even verder buiten het domein ligt een laatste verrassing op ons te wachten, maar daarover meer ... op 15 oktober.

Zoals altijd zorgen we:

- voor **comfortabel vervoer** vanaf onze gebruikelijke opstapplaatsen, (Let op: deze keer starten we eerst aan het rond punt in Rotselaar !!)
- voor ervaren **gidsen** die je meenemen op een boeiende reis door beide locaties,
- voor een **gezellige sfeer** in goed gezelschap,

- en voor **de regeling van alle details**: de toegangskaartjes, een smakelijke lunch en een gezellige afsluiter.

Praktische informatie

- **Datum**: dinsdag 15 oktober 2024
- **Prijs**: 50 € per deelnemer
- **Inschrijven**: met het formulier in deze nieuwsbrief of via onze website

Tot binnenkort op onze ontdekking van een prachtig stukje Limburg.

Wij kijken er nu al naar uit!

Jos Pelgroms en Stef Stas

Onze deelneming aan familie van overleden leden

- 1 augustus 2024: Maria Coeck, weduwe van Karel Rens (ABB), p/a Van Hove
begrafenissen, Grote Markt 41A-42, 2260 Westerlo
- 8 augustus 2024: Yvo Van Thielt (ABB), echtgenoot van Josée Smekens,
p/a Uitvaart Coorevits-Dijleland, Ormendaal 9, 3060 Bertem
- 15 augustus 2024: Albert Bragard (AVEVE), echtgenoot van Nelly Demez, p/a
Funérarium Lousberg & Fils, rue de Verviers 81, 4651 Battice

Welkom aan onze nieuwe leden

Nadia Van Laeken (ABB-KBC), Schapenstraat 39, 3080 Tervuren
An Crombez (CERA-KBC) en Marc Bertels (CERA-KBC),
Karekietenlaan 2A, 3010 Kessel-Lo

Proficiat aan onze jubilarissen

90 jaar in 2024:

19 september 1934: Daniël Vulsteke (AVEVE), echtgenoot van Agnes Beuselinck, Haasroodsestraat 23, 3052 Blanden

21 september 1934: Maria Decock, weduwe van Robert Eeckloo (MRBB), Minnezang 4, 3210 Lubbeek

80 jaar in 2024:

11 september 1944: Dries Delrue (SBB-Acerta), echtgenoot van Lieve Janssen, Berkenlaan 17, 3941 Eksel

11 september 1944: Freddy Elsen (ABB), echtgenoot van Georgette Haesaerts, Langehof 16, 3020 Herent

14 september 1944: Jos Van Grunderbeeck (LG), echtgenoot van Kris Vantongelen, Sint-Pietersstraat 11 A, 3110 Rotselaar

16 september 1944: François Neefs (SBB-Acerta), echtgenoot van Greta Van Elstraete, Kloosterstraat 33, 3360 Bierbeek

23 september 1944: Hilda Vanderheyden (AVEVE), echtgenote van Leon Stasseyns, Netelzeepstraat 37D, 3460 Bekkevoort

26 september 1944: Jean-Pierre Coene (AVEVE), Goudsmedenstraat 3 Bus 5, 8510 Marke

65 jaar gehuwd in 2024:

8 september 1959: Ludo Van Loock (AVEVE) met Greta Peeters, Stationstraat 9 B202, 3150 Haacht

12 september 1959: Daniël Van Den Abeele (AVEVE) met Hilda Van Poucke, Karrestraat 140, 9160 Lokeren

30 september 1959: Valeer Vannetelbosch (ABB) met Louisa Trappeniers, Schoonaardestraat 119, 3078 Everberg

60 jaar gehuwd in 2024:

9 september 1964: Lodewijk Van Craen (ABB) met Rosa Vermeulen, Kapellekensdreef 28, 2222 Heist-Op-Den-Berg

50 jaar gehuwd in 2024:

13 september 1974: Louis Schraepen (AVEVE) met Maria Taveirne, Appelweg 150, 3221 Nieuwrode

14 september 1974: Jacqueline Anteunis (FERM) met Hugo Champagne, Emiel Moyaertslaan 11, 3400 Landen

20 september 1974: Regien Lassuyt (FERM KINDEROPVANG) met Luc Lanckman, Gentsesteeweg 230, 9420 Erpe

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Dinsdag 15 oktober 2024: Daguitstap naar Limburg

Vóór 20 september 2024 opsturen naar:

Jos Pelgroms, Notelaarweg 9, 2520 Emblem Ranst (gsm: 0498 20 86 20)

of via e-mail naar jospelgroms@hotmail.com

Inschrijven kan ook via de website: www.b-g-b.be

Naam en voornaam 1^{ste} deelnemer:

Naam en voornaam 2^{de} deelnemer:

Adres:

.

E-mailadres:

Telefoon/gsm:

Schrijft/schrijven zich in voor de daguitstap naar Limburg.

Menukeuze lunch:

- Voor deelnemer 1: stoofvlees met wortelpuree
 tongrolletjes met zalm en bieslookpuree
- Voor deelnemer 2: stoofvlees met wortelpuree
 tongrolletjes met zalm en bieslookpuree

Opstapplaats (*kruis aan wat past*):

- Rond punt in Rotselaar om 7u30
 Autocars Van Aerschot, Houwaartstraat 389, 3270 Scherpenheuvel om 7u50

Ik stort 50 euro per deelnemer = euro op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding: naam van de deelnemer(s) en "daguitstap naar Limburg".

Datum: ... / ... /

Handtekening: