



Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks
V.U. Tony Lemmens, BB Diestsevest 40, 3000 Leuven
Mail, P924176

Nieuwsbrief oktober 2024



Een keer om de 6 jaar.

Binnenkort mogen we weer naar de stembus.

Een thema waar ik niet over kan en wil zwijgen. Het is nu eenmaal sterker dan mezelf.

Om verschillende redenen kijk ik er weer naar uit en verheug me al op die dag.

Zo is er geen opkomstplicht meer in Vlaanderen voor de lokale verkiezingen. Een verandering die je absoluut niet kan onderbrengen in de categorie "Wat we zelf doen, doen we beter."¹ Eerder hoort deze wijziging thuis in de categorie "dom, dommer, domst"². Hoe kan je nu besturen in naam van het volk als maar een beperkt deel zich uitspreekt over programma en richting van onze samenleving. Politiek is te belangrijk om enkel aan politiek geïnteresseerden over te laten. En is het nu echt te veel gevraagd, luie of ongeïnteresseerde burger, om je één keer in de 6 jaar eens te buigen over en je uit te spreken over het welvaren en welzijn van je lokale gemeenschap?

De burgemeester wordt vanaf deze verkiezingen een stuk rechtstreekser verkozen: de man of vrouw met de meeste stemmen op de lijst met de meeste stemmen binnen de coalitie krijgt het initiatiefrecht. Best een goed idee: de band tussen partij en politicus wordt losser, die tussen politicus en kiezer steviger. Nieuwsgierig wat dat gaat geven.

Maar bovenal kijk ik uit naar dat innige en magische moment achter het gordijntje, in het stemhokje. Een moment dat ik stevast oprek tot een poos. Voor een

¹ "Wat we zelf doen, doen we beter." was het adagium van Gaston Geens, de eerste Vlaamse minister-president.

² Reageren mag, hoor!

genoegen dat maar één keer om de 6 jaar langskomt, mag het voor mij wel effen duren.

Ongewild dwalen mijn gedachten terug naar de stemverrichtingen van 6 jaar geleden.

De cursor - die het rode potlood heeft vervangen - dwaalt over de kandidaten. Vaak namen van voor mij onbekende mensen. Wat is de motivatie van al deze kandidaten? Wat drijft hen? Idealisme? Macht? Geldelijk gewin? Ik kom deelnemers tegen die met zekerheid uit de boot vallen. En toch campagne gevoerd? En zich blijvend ingezet?

Tenslotte overvalt me kortstondig een gevoel van macht, van ertoe doen. Zo alleen, in een gewijde stilte, alleen met je geweten, klik ik op de kandidaat van mijn voorkeur. Een warm gevoel overvalt mij.

Blinkend stap ik het stemlokaal buiten, waar mijn electoraal gedrentel me op een publieke berisping van mijn lieve eega komt te staan. "Had jij meerdere stembiljetten of vond je je bril niet?"

Met wat gemonkel schuif ik haar opmerking terzijde en wandel met een brede glimlach op het gelaat naar huis.

Eén keer om de 6 jaar verdraagt ons huwelijk deze opmerking wel.

Jaak Poelmans
Gepensioneerde SBB-Acerta

jaak.poelmans@gmail.com

Jaarprogramma 2024

Dinsdag 15 oktober 2024: Daguitstap naar Leopoldsburg en Genk

Dinsdag 19 november 2024: Programma- en jubilarissendag 2024 - zie verder

Donderdag 5 december 2024: Lezing door Tinneke Beeckman

Programma- en jubilarissendag op dinsdag 19 november 2024

Binnenkort is het weer zover: onze jaarlijkse programma- en jubilarissendag op het vertrouwde adres Den Egger in Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel.

We starten vanaf 13u30 met de ontvangst en begroeting van de deelnemers en een welkomdrankje. Om 14u volgt in de grote zaal de voorstelling van ons programma voor 2025 en de huldiging van onze 80-, 90-, 95- en 100-jarigen evenals de leden die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn.

We sluiten af met een uitgebreide receptie met drankjes en hapjes. Het is een uitgelezen gelegenheid om met collega's een babbel te doen, herinneringen op te halen en nieuwtjes uit te wisselen. Het einde is voorzien omstreeks 17u.

PRAKTISCH

Inschrijven doet u vóór 1 november 2024 door het inschrijvingsformulier achteraan in deze nieuwsbrief in te vullen en te sturen:

- naar Tony Lemmens, Zandhoefstraat 67, 3583 Paal (nieuw adres!)
- of naar tony.lemmens@telenet.be
- of via onze website www.b-g-b.be.

De deelnameprijs bedraagt 15 euro per persoon.

We voorzien een busdienst vanaf het station in Leuven naar Den Egger en terug. De autocar Van Aerschot vertrekt te Leuven om 12u45 stipt aan perron 14 gelegen aan de Diestsepoort ter hoogte van het gebouw van Acerta. De bus brengt u om 17u ook terug naar Leuven. Ook voor deze busdienst kan u zich inschrijven via het inschrijvingsformulier.

De bijdrage voor de heen- en terugrit bedraagt 10 euro per persoon.

Opmerking:

Voortaan vragen we ook om bij de inschrijving het telefoonnummer te vermelden van de persoon die wij in geval van nood (ongeval of ziekte) kunnen contacteren (zie ook op het inschrijvingsformulier).

De betalingen van 15 euro per persoon voor de programmadag en 10 euro per persoon voor de busdienst doet u op het rekeningnummer BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding van uw naam en "Programmادag".

Verslag van de daguitstap naar Brussel op dinsdag 20 augustus 2024

Het is dinsdag 20 augustus. Ik lig lang uitgestrekt in de luie zetel, uitgesteld te kijken naar Terzake. Journalist Dirk Van Zundert spreekt met Geert De Kerpel van de bisschoppenconferentie over de organisatie van het pausbezoek op 29 september. De opname van het interview gebeurde in de namiddag, net op het moment dat BGB een bezoek brengt aan de Basiliek Van Koekelberg. Midden in de majestueuze kerk hebben ze zich opgesteld en hebben ze het onder andere over de snelle uitverkoop van de 35000 zitjes voor de eucharistieviering van de paus in het Boudewijnstadion, de turbulente tijden in de kerk, enz. (op VRT Max kan je dit interview vast nog bekijken).



Onze daguitstap begon vanzelfsprekend veel vroeger. Netjes op tijd, zoals altijd, vertrekt de autocar met 49 enthousiaste BGB-ers naar Brussel. Onze vijftigste deelnemer moest helaas op het laatste moment afzeggen. Dieter, onze trouwe chauffeur, loodst ons door het drukke verkeer naar de eerste stop met koffie en croissant!

Brussel, de hoofdstad van Europa, van België, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van Vlaanderen heeft veel te bieden. Wij kiezen vandaag voor een bezoek aan de Nationale Bank van België en de Basiliek van Koekelberg.

Na wat zoekwerk waar we precies moeten zijn, betreden we een prachtig negentiende-eeuws gebouw van de Nationale Bank aan de Warmoesberg, een weinig gekende architecturale parel in het hartje van Brussel.

Onze charmante gids Luca verteld via de oortjes dat het een ontwerp is van de Brusselse architect Désiré de Keyser in opdracht van de Union du Crédit de Bruxelles. Deze commerciële bank kwam echter vrij snel in opspraak omdat enkele kaderleden nogal losjes omgingen met het geld van hun klanten.

Luca wandelt samen met ons door het historisch parcours van het geld en toont de evolutie van de betaalmiddelen. Gestart met graan in Mesopotamië om te eindigen met de huidige Euro. De hele geschiedenis van 3500 voor Christus tot nu ga ik niet beschrijven. Ik beperk me tot enkele bijzondere verhalen.

In Gent was er een originele manier om frauduleuze wisselagenten te bestraffen: ze werden gekookt! Maar de veroordeelde had een keuzemogelijkheid. Hij kon

onmiddellijk in kokend water worden gegooid of hij kon kiezen om te starten in koud water dat dan langzaam werd opgewarmd tot het kookpunt.



Waarom zijn de muntstukken rond, vroeg Luca. Om het beter te laten rollen, wist één van onze vrouwelijke collega's.

Zijn beide verhalen waar?

Waar we zeker fier mogen op zijn is dat de Vlaming Luc Luyckx de voorzijde van de euromunten heeft ontworpen. Op 1 januari 1999 werd de euro officieel ingevoerd, op dat moment alleen giraal. Sinds 1 januari 2002 kunnen we ook met eurobiljetten en munten betalen. Op elk muntstuk kan je nu nog de initialen LL (Luc Luyckx) zien, weliswaar zeer klein.

Genoeg over het geld. We gaan lunchen.

We kozen deze keer voor een uitgebreid buffet, inclusief dessertjes en dranken à volonté. Er werd gegeten en gedronken... maar we moesten nog naar de kerk!

De Nationale Basiliek van het Heilig Hart vindt haar oorsprong in 1880. Grote bezieler was Koning Leopold II die de hoogvlakte van Koekelberg wilde uitbouwen tot een Koninklijke wijk, naar het model van de Sorbonne-wijk in Parijs, met als kroon een Pantheon. Door gebrek aan fondsen na de eerste wereldoorlog werden de plannen aangepast. Het was de vrij onervaren Gentse architect Albert van Huffel die op basis van zijn maquette, waaraan hij drie jaar werkte, de 5de grootste kerk in de wereld in Art Decostijl kon bouwen.



Voor de geschiedenis van de kerk en al wat er te bekijken valt is mijn advies: ga zelf eens op bezoek in deze basiliek. Je zal versteld staan van de grootsheid die ze uitstraalt.

Ik leerde er twee nieuwe woorden kennen: Tintinabulum en Conopeum, typische symbolen in een basiliek. In de Rooms katholieke kerk is een Tintinnabulum een klokje in een versierde houder met daarbij het beeld van de patroonheilige van de kerk. Het Conopeum is een half dichtgeslagen zonnescerm dat in processies wordt megedragen achter het Tintinnabulum. Ze staan aan weerskanten van het hoofdaltaar.



Toen één van de collega's een, voor mij, vrij moeilijke technische vraag stelde over het bouwwerk, antwoorde de zeer competente gids dat hij geen antwoord had. Laconiek mompelde hij erbij dat veel architecten heel creatief zijn, maar dat de plannen niet altijd uitvoerbaar zijn!

In de basiliek zijn er verschillende kapellen. De Sint-Joriskapel spitst zich toe op de Eeuwige aanbidding. De gelovigen verenigen zich in urenlange aanbidding voor het Allerheiligst Sacrament, zowel overdag als de hele nacht, zeven dagen per week. Wie zin heeft om mee te doen kan zich inroosteren.

Tot slot van dit korte verslag sta ik even stil bij een eenvoudig kunstwerk, met als titel 'Het kled van Kristal', als aandenken aan de slachtoffers van de Katholieke kerk. Het beeldje is van kunstenaress Ingrid Rosschaert. Het staat alleen. Het is klein en bescheiden. Het heeft de maat van een kind. Het is broos en ziet er erg kwetsbaar uit. Het is gemaakt uit gebroken en gemalen glas. Van alle kunstwerken in de kathedraal is dit beeld, voor mij, het meest heldere, het meest doorzichtige.



Nagedachtenis van de slachtoffers van seksueel misbruik

Het is ruim 16.30 uur als we afzakken, voor de laatste pint, naar café Le Grand Duc. De bediening is vriendelijk en op zijn Brussels, à la Bruxelloise, zoals ze het hier zeggen. Een prettige afsluiting in de regen van deze interessante en plezierige daguitstap.

Jos Pelgroms en Stef Stas

Met dank aan Theo, Willy en Hilda voor hun prachtige foto's op <https://b-g-b.be/fotos/>.

Proficiat aan onze jubilarissen

95 jaar in 2024:

5 oktober 1929: Jos Smets (AVEVE),
Schepen Dejonghstraat 49/003, 3800 St Truiden

90 jaar in 2024:

5 oktober 1934: Paula Hayen (ABB), weduwe van Nico Vandebek (ABB),
Wolvendreef 68/B, 3210 Linden

10 oktober 1934: Cyriel Dekeyser (ABB), echtgenoot van Maria Wackers,
Herpendaalstraat 18, 3053 Haasrode

80 jaar in 2024:

8 oktober 1944: Irène Crab (ABB), echtgenote van Alex Louis,
Aarschotsesteenweg 518, 3012 Wilsele

13 oktober 1944: Herman Pauwels (ABB), echtgenoot van Rosette Van
Kerkhove, Herman Teirlincklaan 8, 3010 Kessel-Lo

18 oktober 1944: Patrick Vandormael (STABO),
J. Vandenbemptlaan 20, 3001 Heverlee

27 oktober 1944: Nicole Kiebooms (ABB), weduwe van Roger Beddegenoots,
Heideveld 17, 3150 Haacht

Onze deelneming aan familie van overleden leden

28 augustus 2024: Philippe Theys (ABB), weduwnaar van Yvonne Demaret, p/a
Uitvaarten Poes, Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee

5 september 2024: André Welvaert (SBB), echtgenoot van Maria Verhaeghe,
Maricolenstraat 8, 8210 Zedelgem

12 september 2024: Wilfried Van Tulder (AVEVE), echtgenoot van Nelly De
Wilde, Wijnbergstraat 36, 3052 Blanden

Welkom aan onze nieuwe leden

Marc Bertels (CERA-KBC), Karekietenlaan 2A, 3010 Kessel-Lo

Betty Van Eyken (BB), 's-Hertogenlaan 33, 3000 Leuven

INSCHRIJVINGSFORMULIER
BGB Programma- en jubilarissendag
dinsdag 19 november 2024

Vóór 1 november 2024 opsturen naar:

ofwel naar Tony Lemmens, Zandhoefstraat 67, 3583 Paal

ofwel via e-mail naar tony.lemmens@telenet.be

Naam en voornaam 1^{ste} deelnemer:

Naam en voornaam 2^{de} deelnemer:

Adres:
.

E-mailadres:

Telefoon/gsm:

Telefoon/gsm te contacteren in geval van nood:

- schrijft/schrijven zich in voor de BGB Programma- en jubilarissendag.
- wenst/wensen wel/niet (*) gebruik te maken van de BGB-autobus om 12u45

Bijdragen per deelnemer:

- Programmadag: 15 €
- Bus: 10 €

Totaalbedrag: euro, te storten op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding van de naam van de deelnemer(s) en "Programmadag".

Datum: ... / ... /

Handtekening:

* aanduiden wat van toepassing is